

Siz fetih diyorsunuz, biz işgal diyoruz! Siz savaş diyorsunuz, biz barış diyoruz! Kan dökümüne alkış tutmayı mı beklersiniz? Boşuna beklemeyin! Sizin linç kültürünüz bizim Kıbrıslı kültürümüzü aşamaz!

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE TARİH: 22 Ocak 2018 Pazartesi YIL: 17 SAYI: 5870 FİYATI: 3.00 TL (KDV dahil)

AFRİKA



Tayyip Erdoğan'dan gazetemizi linç çağrısı

Bizi hedef gösterdi

*Bu ne
ahlaksızlıktır,
ne edepsizliktir.
Ben Kuzey Kıbrıslı
kardeşlerime
sesleniyorum.
Gereken cevabı
vermeleri lazım!*



■ Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış... Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, gereken cevabı vermeleri lazım!

■ Gazetemiz "Afrika"ya karşı linç histerisi ile dolup taşanlar bugün bir kez daha Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle kapımıza dayanıyorlar! Hem camilerde işgalci duası yapıyorlar, hem de kendilerine işgalci denildiği zaman kuduruyorlar...

■ Dün sosyal medyadan da çağrı yaparak gazetemiz önünde toplanılmasını istediler... Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu tüm belediye personeli ile geliyor... Karadeniz Kültür Derneği, "Reis'ten cevap geldi... KKTC'li kardeşlerim, onlara gereken cevabı vermeli" diye çağrı yaptı... ● 3. sayfada

Afrika'ya
destek

Sosyal medyada gazetemiz Afrika'ya destek mesajları yağdı... ■ 15. sayfada

Adressiz yazılar

■ Faize Özdemirciler

BİR GAZETE PESPAYE KUZHEY KIBRIS'TA

Dünyaya meydan okuyarak Suriye'yi fethetmeye giderken, bir taşla iki kuş vurayım, bir de Türkiye'ye "işgalci" diyen, "savaşa hayır" demeye cüret eden Kıbrıslı Türkleri tertipleseyim diye düşündü muhtemelen ve veryansın etti Reis:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne edepsizliktir."

Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete...
Bir gazete pespaye Kuzey Kıbrıs'ta...
Pespaye Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete...
Kuzey Kıbrıs pespaye...

Kuzey Kıbrıs'ın meclisinde sağcılar AKP'leştirirken, solcular da CHP'leşti, yani asayiş böylesine berkemal iken, Kuzey Kıbrıs'ın nesine gerek böyle bir gazete?

İşgal yanlış oldu, Reis haklı.

Hazır Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin Harekatı ile birlikte camilerde Fetih Suresi'nin okutulmasını buyurmuşken, fetih demeliydik...

Ağızlarında Fetih Suresi, savaş uçaklarının üstünde zeytin dalı, Afrin'e bombalar yağdırıyorlar.

Türkiyeli Kürtlerin gönüllerini fethettiler, şimdi Suriyeli Kürtlerin gönüllerini fethedecekler, işgal bunun neresinde?

Türk Dil Kurumu'na göre fetih "Bir yeri savaşarak almak", işgal "Bir yeri ele geçirmek", bu kadar net...

Padişahlardan daha padişah koskoca cumhurbaşkanı, muhalefet partisini de yanına alarak koca ülkeyi savaşa sokmuş, ama dünyaya meydan okurken, Kuzey Kıbrıs'ta dili sürçen, fetih diyeceğine işgal diyen bir gazeteyi kafasına takıyor...

Şunun şurasında bir gazete pespaye Kuzey Kıbrıs'ta...

Kuzey Kıbrıs'ın kendi pespaye gazetesi pespaye...

İşgal diyen diller kopsun, işgal yazan kalemler kırılın, ne alakası var fetih'in işgal ile? Herşeyden önce fetih'in bir karizması var, işgal pespaye...

Adına zeytin dalı harekatı demişlerse, zeytin de barışın simgesi ise, barış harekatıdır o...

Adına barış harekatı demişlerse, ölümlere bakılmaz, savaş değil, barıştır o...

Ferman padişahınsa, Kıbrıs da padişahındır...

Linç kültürü yayılırken, "Afrika" ile CTP milletvekili Doğu Derya hedef gösterilirken barış umuyor CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

"Afrin hareketinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve güvenliğinin tesis edilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak biçimde tamamlanmasını dilerim. Umudumuz, bölgede terörün bir an önce son bulması, barışçı bir ortamın tesis edilmesidir."

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise daha havalı olduğunu düşünmüş olacak ki barış değil sulh umuyor:

"Türkiye, uluslararası aktörlere, kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğinin mesajını veriyor. Umarım tez zamanda sulh sağlanır"...

Ferman padişahınsa Kıbrıs'ın kuzeyi de Padişahındır. Padişah Allah'tır. Padişah Allah'sa Tufan beylerle Kudret beyler de Padişahın kullarıdır...

Sizi gidi "ama"lı özgürlüklerin, "ama"lı barışların genç ve yakışıklı efendileri sizi...

Boşuna nefes tüketmeyin, biliyoruz, burası bizim ülkemiz değil, "savaşa hayır" diyenleri terörist ilan edenlerin ülkesidir. Ama burası bizim ülkemiz değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi ise, sanmayın ki sizin ülkenizdir...



Şener LEVENT

Açı

Minareler kılıcı, kubbeler miğferi ve camiler kışlası olanlar sabahtan beri bize karşı uluyup duruyorlar...

Polisler kapımızın önünde nöbet tutuyorlar...

Ama karanlık basınca az önce gittiler...

Linç çağrısı var...
Kimden?

Recep Tayyip Erdoğan'dan...

Sabahın erken saatlerinde Kıbrıs'tan dünkü gazetemizi ona uçurmuşlar...

Başlığımızı görünce kendinden geçmiş...

Bursa'da hitap ettiği kalabalığa şöyle diyor:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış... Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra Suriye'de de işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, bu ne edepsizliktir... Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gereken cevabı orada vermesi lazım"...

"Gereken cevap" ne?

Linç mi edecekler bizi?

Öldürecekler mi?

Kanlı bir savaşa alkış tutmayışımızın bedelini mi ödeyecekler?

Buyursunlar...

Biz buradayız...

Buralıyız çünkü hep burada olacağız...

Kana susamış...

Gözü kararmış bir kitle...

Herkesin aklı uçmuş...

Savaş naraları atıyor...

Kahraman askerine methiyeler döşüyor...

Ve Türkiye'nin bütün camilerinde "Fetih Duası" okunuyor...

Fetih!

Nedir fetih?

İşgal değil mi?

Onlar fetih duası okurken benim işgal demem suç mu?

Fetih duasına şaşırılmazlar da işgal deyince neden kudururlar?

Ben bu yazıyı yazarken tehditler yağmur gibi yağmaya devam ediyor...

Neler neler...

Asacaklar, kesecekler, derimizi yüzecekler!

Kahraman Türk ordusuna bir selam da Kudret Bey'den var...

Kudret Özersay'dan...

Ve bir temenni de başbakan olmaya hazırlanan CTP lideri Tufan Erhürman'dan...

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması dileğiyle Türkiye'nin hareketini tamamlamasını temenni ediyor...

Gazetemize karşı yapılan linç çağrısına bir diyeceği var mı?

Yok!

Kudret Bey'e soralım önce:

Özgür Suriye Ordusu legal bir ordu mu?

Bu ordunun cihatçı IŞİD'lilerden devşirildiğini bilmiyor mu?

Asıl teröristlerin onlar olduğunun farkında değil mi hala?

Türkiye onlarla yürüyor işte Suriye'nin üstüne...

Ve bir soru daha:

YPG/PYD diye anılan Kürt silahlı örgütleri ne zaman ve nerede terörist bir hareket yaptı?

Fransa'daki, İtalya'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki ve daha birçok yerdeki bombaları onlar mı patlattı?

Ankara ve İstanbul'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bombalar onların mı eseri?

Bunlar hep çapulcu IŞİD'in işi değil mi?

IŞİD bunca zamandır Türkiye tarafından himaye edilip desteklenmedi mi?

Türkiye şimdi de bu kanlı teröristlerle elele, kendilerini korumak ve savunmaktan başka hiçbir gaylesi olmayan Kürtleri mi öldürmeye gidiyor?

Ve sen de buna selam duruyorsun değil

mi?

Barışın savaştan daha değerli olduğunu bile anlayamamışsın demek ki...

Ve sen Tufan...

Toprak bütünlüğünden bahsediyorsun...

Hangi toprak bütünlüğü?

Türkiye Kıbrıs'ta toprak bütünlüğüne bağlı mı kaldı da Suriye'de bağlı kalacak?

1974'te Türk askeri adaya çıkarken bize de aynı şeyi vadetmedi mi?

Ne oldu sonra?

Bölmedi mi adayı?

Sözünü mü tuttu?

Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü mü kaldı?

Kılıcı minareler, miğferi kubbeler ve kışlası da camiler olan baylar...

Çok kızdınız değil mi?

Kanlı senaryolarınıza alkış tutmadık ve tutmayız da...

Evet işgalciniz...

Kıbrıs'ta da...

Suriye'de de...

Zaten işgalciliğinizle övünüyorsunuz da...

Bütün camilerde okuduğunuz fetih dualarınızla...

Kıbrıs'ta bugüne dek bir çözüm yapmayı başaramadıysak bu yüzden başaramadık...

Fetihçisiniz siz çünkü...

Yakarsınız yıkararsınız ve sizin olur!

Bizimkine "Barış Harekatı" dediniz...

Suriye'dekine ise "Zeytin Dalı Harekatı"...

Pilotlarınızın Kıbrıs'a havadan attığı broşürlerde gagasında zeytin dalı olan bir güvercin vardı...

Bazıları inandı...

Güvercin yerine karşısında dinozoru görünce şaşırıldı...

Kıbrıs'ta 3. harekate "Yasemin Harekatı" mı diyeceksiniz?

"AFRİKA"dan mektup...



Avrupa-Afrika Kıbrıs Türk basınında en çok susturulmak istenen, ama susturulmayan gazete oldu...

Bizi henüz öldürmediler...

Ama öldürebilirler...

Gözü dönmüş, kuduruk bir kitle var karşımızda...

Bunların sosyal medyada neler yazdıklarını, nasıl bir linç ateşi ile yanıp tutuştuklarını görüyorsunuz siz de...

Bunlar ne yazık içimizde...

Kıbrıs'ı ne kadar kaybettiğimizi gösterir işte bu da...

Kimlerin eline kaldığımızı...

Dilinden "Rum dölü"nü düşürmeyen, "gidin o tarafa Rumlarla yaşayın" nakaratına takılanlar...

Ancak ne acıdır ki, bunlar karşısında konuşması gerekenler konuşmuyor...

"Sus ama, sustukça sıra sana gelecek" deyip duranlar susuyor...

*

Bu kirli savaşın bir işgal harekatı olduğunu biz icat etmedik...

Kendileri açıkça söylüyorlar...

Hem camilerde...

Fetih duaları okuyorlar...

Fethin ne demek olduğunu bilmezlerse sözlüğe açıp bakınlar...

En azından bunu da öğrenirler!

Sen camide fetih duası yapacaksın...

Ama ben sana işgalci diyemeyeceğim...

LİNÇ HİSTERİSİNİN MUHTEREM SEYİRCİLERİ

Öyle mi?

*

Siyasi parti liderlerimizin söylediklerine bakın...

Hiçbiri bu savaşı, bu kan dökümünü kınamıyor...

Hiçbiri bu anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemiyor...

Sağdakiler hiç değilse açık konuşuyorlar, Mehmetçiğe kahramanlık methiyeleri sunuyorlar...

Solda bilinenler ise parmağının arkasına gizleniyor her zamanki gibi...

Korkak ve yalgın...

Hele gazetemize karşı Erdoğan'ın yaptığı linç çağrısı hakkında ağızlarını bıçak açmıyor...

Dörtlü hükümet kuracak olanlar bunlar mı?

Yazıklar olsun!

Boykot az bile size!

*

Bize sahip çıkın, bizi koruyun demiyoruz size...

Kendi onurunuza sahip çıkın!

Şimdi bizim linç edilmemiz karşısındaki bu sessizliğiniz sizi elleri ve ayakları bağlı bir köle haline getirecek!...

Biz yok olursak sizin için konuşan biri de kalmayacak!

Onurlu bir sese sahip çıkmayanlar kendi

onurunu da kaybetmeyi göze alırlar!

Bunun bile farkında değilsiniz...

Nazım Hikmet'i seversiniz, ama Nazım'ın tırnağı bile olamazsınız...

Kore'ye yollanan Türk askeri ile ilgili Nazım'ın şiirini açın ve bir daha okuyun...

Nazım dün ne demişse, biz de bugün onu söylüyoruz işte!

*

Putin'in yaptığı alçaklık ve Erdoğan ile yaptığı pazarlık, bir zamanlar Stalin'in Hitler'le yaptığı anlaşmayı hatırlatıyor...

İkinci Dünya Savaşı'nın başında Stalin de Hitler'le anlaşmıştı...

Hitler Polonya'ya saldırırken Stalin de üç Baltık Cumhuriyeti'ni kapmıştı...

Zavallı Esad!

Hamisi olunca böyle olur işte...

Ülkesini bombalarlar da ses çıkaramaz...

Eli kolu bağlı...

Elini kolunu bağlayan da hamisi Putin!

*

Çok şey söylenebilir daha bu savaş hakkında...

Yazacağız günü geldikçe...

Suriye savaşı insanlığın aynasıdır...

Ve biz bu aynada gördük her şeyi bir kere daha!

ALAYŞA' DAN NOTLAR

Canan Sümer

BİZİM BURALARDA İŞGALE İŞGAL DERLER

'Barış Harekâtı' adı ile Barış'ın genetiğiyle oynadınız, bize de bunu 43 yıldır yedirdiniz ya...

Ah siz yok muzunuz siz! 'Zeytin Dalı'nı da mundar ettiniz ya.

ABD'nin "İsrail'i korumak ve kollamak için" Ortadoğu'ya yönelik politikalarını hayata geçirmesinde en büyük destekçisi şüphesiz ki şimdiye kadar Türkiye olmuştur.

Ortadoğu'ya yeniden şekil vermek isteyen ABD'nin istekleri doğrultusunda hareket eden AKP iktidarı ABD merkezli bir duruş sergilemesi elbette ki şartıca bir durum değildi.

Çünkü AKP'nin, "ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanlarından biri olmakla övünen" Erdoğan gibi bir lideri var.

Ortadoğu'da yaşanan tüm savaşlar, akıtılan kan, sıkılan her kurşun, patlayan her bomba, giden her can, değiştirilen tüm rejimler İsrail'i daha da güçlendirip güvenliğini artırdı.

ABD bu bölgedeki ilişkilerini ve kurmak istediği dengeleri hayata geçirirken bölge ülkeleri içerisinde stratejik ortaklık adı altında, kurgulanan oyunu başarıyla sürdürecektir aktörler kullandı.

ABD'nin kullandığı baş aktör de AKP'nin başında olduğu Türkiye oldu.

Şimdiye kadar Türkiye'nin Suriye ile ilgili yürüttüğü politikalarda bu ilişkinin varlığı inkâr edilemez.

Peki, şimdi ne oldu da AKP iktidarı, Türkiye'yi müttefiki ABD ile karşı karşıya getirme riski taşıyan bir askeri operasyona başladı.

Sınırları dışında dahi bir Kürt varlığını hazmedemeyen TC'nin Afrin'e olan ilgisi tesadüf değil aslında.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana Afrin; savunması ile savaşı sokaklarından uzak tutarken, Kürtlerin kurdukları demokratik özerk yapıdaki üç kantondan da birisi olma özelliğini de taşıyor.

TSK; ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) ile uzun zamandır işbirliği yapıyor.

Adı her ne kadar 'Ordu' olsa da ÖSO bir çete...

Bu çete; siyasal İslamcı yani İhvanlı olup, Suriye devletine isyan edip dış ülkelerce desteklenen silahlı bir grup...

NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğu söylenen TSK ve ÖSO Afrin'e kara harekâtı başlatmış durumda.

Dış basın; "Türkiye'nin Afrin'den sonra Menbiç'e operasyon düzenlemeye hazırlandığını" dile getirdiği şu sıralarda Erdoğan Bursa'da, gazetemiz Afrika'ya ve HDP'nin çağrısına uyup sokağa çıkmaya yeltenecek Kürt vatandaşlarına tehditler savuruyordu;

Kürtlere yönelik olarak;

"Karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz" diye kükrerken, KKTC'deki yandaşlarına da haber uçuruyordu.

"Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavrı almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevap vermeleri lazım."

Ne diyebiliriz ki!

Bizim buralarda, yani Afrika Gazetesi'nde işgale işgal derler!



Erdoğan 'Afrika'yı hedef gösterdi

■ **Tayyip Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavrı almaya davet ediyorum..."**

A Haber ve SABAH'ın haberine göre Tayyip Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavrı almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım."

Erdoğan ayrıca HDP'nin Afrin operasyonu sonrası halkı provoke ettiği iddiasıyla "Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara

çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımız. Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz" dedi.

İşte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birileri sözüm ona 'soykırım' diye suçluyor ya. Asıl soykırıma Türk halkları maruz kalmıştır. Balkanlar'da, Kafkaslar'da bıraktığımız yititlerimiz için yakılan ağıtlar bugün de yüreğimizi dağlamaya devam ediyor."

"Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiğimiz insanların sayısı soykırım diye ifade edilen rakamlardan katbekat fazladır. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden bir saldırı ile giderek daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Ermeni iddialarını dile getirenlere bu tarihin konusudur. Gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim, bizim sadece şu anda Genelkurmay Arşivimizde 1 milyon 700 bin belge var. Bir milyonu şu anda incelenmiş. Bugüne kadar teklifimizi kabul

eden çıkmadı."

"BİLİYORUZ, GÖRÜYORUZ, GÖRÜNTÜLÜYÜRÜZ"

Ne oldu Cerablus'ta, El Bab'da, Rai'de? Dedik ki bize yanlış yapmayın. Obama'ya söylediğimiz zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Beklediğimiz cevabı alamadık. 15 gündür, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar ama biz tüm kayıtları ile beraber biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz.

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ"

Bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz. Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımız. Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz.

Siyasilerden hareket değerlendirmesi

TUFAN ERHÜRMAN: UMUDUMUZ BARIŞÇI BİR ORTAMIN TESİS EDİLMESİDİR

Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulundu. Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Bölgede barışa çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Afrin hareketinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede güvenliğin tesis edilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak biçimde ortamın daha fazla can kaybına yol açmadan bir an önce son bulması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygıyı ve bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlayan barışçı bir ortamın tesis edilmesidir..."

KUDRET ÖZERSAY

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay "Türkiye, bölge ülkelerine de uluslararası aktörlere de, kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğinin de mesajını veriyor. Geleceğe dönük olarak caydırıcılık bağlamında da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım tez zamanda sonuç alınır ve bölgede sulh sağlanır" dedi.

Özersay'ın açıklaması aynen şöyle:

"Kendi topraklarını başkalarının güvenliğine karşı faaliyette bulunan silahlı gruplara kullandıkları durumunda devletler, toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin arkasına saklanamazlar. Her

devlet kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler alır, belirli şartlarda sınır ötesi hareketler de yapar. Özellikle komşularınız ya kendi topraklarını kontrol edemedikleri için ya da bilerek sizin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı bazı silahlı gruplarca kendi topraklarının kullanılmasına müsaade ettikleri için sınır ötesi hareketler yapılabilir.

Suriye'de bir nevi iç savaş yaşandıktan sonra hükümetin kontrolü altında olmayan Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit eden ve aslında bölgede yeni bir devlet yapılanmasına neden olup Suriye'nin de toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan yapılar ortaya çıktı. Türkiye'nin Afrin hareketini bu bağlamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Harekâtın tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirecek şekilde, Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya dönük sonuçlar elde edilerek başarıyla tamamlanmasını diliyorum.

Türkiye, bölge ülkelerine de uluslararası aktörlere de, kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğinin de mesajını veriyor. Geleceğe dönük olarak caydırıcılık bağlamında da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım tez zamanda sonuç alınır ve bölgede sulh sağlanır."

CEMAL ÖZYİĞİT

Türkiye'nin Afrin hareketini değerlendiren Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından bir paylaşımında

bulundu. Özyiğit'in paylaşımı şöyle:

"Silahların gölgesinde yaşanan her gelişmenin bedelini maalesef en çok masum insanlar ödüyor. Türkiye ve Suriye halklarının huzur ve güvenliği bizler için her şeyden önemli. Umarım bölgemizde barışın hüküm süreceği günlere kısa zamanda kavuşuruz..."

SERDAR DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı"na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye saygı gösterilmesini isteyerek "Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Denktaş, DP Basın Bürosu aracılığıyla gönderdiği açıklamada şöyle dedi:

"Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin Alman'ın Suriye'ye sınırı bile yokken Ortadoğu'da cirit atmasına laf etmeyenlerin 'barışseverliği' nedense her seferinde sadece Türk askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında aynı Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı 'barışsever' olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Güney Doğu'da oynanan oyunu herkes bilmektedir."

Denktaş, Türkiye'nin kendi toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye saygı gösterilmesini isteyerek, "Allah Türk Askerinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.



"Zeytin Dalı Harekâtı" koydular adını
Çocukların başına bomba yağdırmanın
Yiyen bilir bu zeytin bombasının tadını
Al sana çocuk, katığı olsun kahvaltının

Kalay

**KIBRISLITÜRKLER KIBRIS'IN
KÜRTLERİDİR**

Türkiye'de savaş çığırtkanlığı yapmayana, savaşı kutsamayana hayat yok artık. Savaşa karşı çıktığınız an karşınızda Reis'i bulursunuz. CHP de ampulcülerin kuyruğuna takıldı ya, keyfine diyecek yok. Bakın işte Reis bir Afrin Harekâtı'ni protesto çağırısı yapan Halkların Demokratik Partisi'ni tehdit ediyor, bir de "Afrika"yı. Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarını "Afrika"ya haddini bildirmeye çağırırken, HDP'yi de "Bu çağrıya uyup meydanlara çıkmaya kalkanlar bedelini çok ağır öderler. Zira bu milli bir mücadeledir. Karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Taviz yok" diyerek tehdit ediyor. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'ın Kürtleri oluyor bu durumda...

Kalaycı



Ali OSMAN

Periyodik
aliosmanus@yahoo.com

ŞEKERLEMELER...

Polis gazetemize gelip bize suçlamada bulundu...

"Yunan Gözüyle" yayınlanan bir kolaj ve arşivden her gün gazetemizin dokuzuncu sayfasına koyduğumuz bir yıl önceki manşetimizle ilgili...

Ki o köşeye tarih sırasına göre her gün eski manşetimizi koyarız...

KKTC ile TC'nin arasını açmak ve yabancı devlet büyüklerine hakaret etmek...

Bu suçlamayı yapmak için de üniversitelerimize danışmışlar...

Polis Genel Müdürlüğü gönderdiği bir yazıyla onlardan görüş istemiş...

Ve herhalde onlar da görüşlerini bildirdiler...

"Yunan gözüyle" yayınlanan kolajın nasıl ve nereden alınıp yayınlandığını Şener Levent defalarca yazdı...

Ve Yunanistan'ı ziyaret eden Tayyip'e karşı Yunanlıların hepsinin olmasa da bir kısmının bakış açılarını ortaya koydu...

Polis arayıp sosyal medyada bunu bulamamış...

Bulsa soruşturma açıp dava dosyalanması için savcılığa göndermeyecek miydi?

Recep Akdağ'ın Ankara'dan gönderdiği talimat neydi?

"Alıntı yaparak hakaret ettiler" değil miydi?

Arşivden o sayfada bulunan ve soruşturma konusu olan "TCavüz cumhuriyeti" manşetine gelince...

Herkes Türkiye'de yaşananları görüyor, duyuyor...

9 yaşındaki kız çocuklarına evlenme izni verilmedi mi?

Anasının babasının izni olsa bile reşit olmayan ve rızası olmayan bir çocukla ilişkiye girmek tecavüz değil sadece, alçaklık ve ahlaksızlıktır...

Bir de, bir erkeğin bir kadına, kıza zorla sahip olması yani tecavüz etmesi sonrasında erkek tecavüz ettiği bayanla evlenmek isterse suçlu sayılmaz ama kadın evlenmeyi kabul etmezse de erkek serbest kalabilir, kısacası suçlu kadın olur bu durumda...

Tecavüz de yanına kalır...

Bu olayların yaşandığı ülkeye "Tecavüz Cumhuriyeti" demez de ne dersiniz?

Gazetemizin kara mizahı hep kullandığı bir gerçek...

Okurlarımız çok iyi bilirler bunu...

Bu olayların yaşandığı yerin de Türkiye'de olduğunu düşünürsek "Tecavüzü" böyle bir kara mizahla dillendirdik...

Polisin dava okuduğu gün, Türkiye'de aslında çok daha fazla olduğu ama Küçükçekmece KSS Hastanesi'ne başvuran küçük yaşta 115 kızın hamile oldukları ortaya çıktı...

35'i 15 yaşından küçük! Hastane, devlet hastanesi; bildirmesi gerek, bildirmiyor.

Bir hastane görevlisi ihmalî fark edip, emniyete bildiriyor... Emniyet, soruşturma açmak için valiliğe yazıyor. Valilik olayda ihmal görmüyor, soruşturma duruyor

Bildireni hastane görevden alıyor. Neden oluyor bunlar?

Yıllardır AKP döneminde en yukardan en aşağı kadar yönetenlerin çocuklar, kadınlar ve erkek çocuklar üzerinde yaptıkları "şekerleme ve bademleme" gibi açıklamalardan dolayı...

Fransa'dan BM'ye Afrin için acil çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Afrin harekâtı üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağırısı yaptı. Mısır ise Afrin saldırısını kınadı.

Artigercek - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BM Güvenlik Konseyi'ne "Türkiye'nin Suriye'deki Afrin operasyonu" konulu acil bir toplantı talebinde bulundu.

Fransa Dışişleri bakanı, Türkiyeli meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşme sonrasında, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransa BM Güvenlik Konseyi'nden Ghouta, Idlib, Afrin için acil bir toplantı düzenlenmesini" talep etti.

Afrin için BM'yi acilen toplanmaya çağırarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu sabah Türkiye hükümeti ile de temasa geçtiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin

harekâtını Suriye'nin egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirerek kınadı.

'SURIYE ZAYIFLATILMAK İSTENİYOR'

Mısır Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin'deki harekâtı için "Suriye'yi zayıflatma ve egemenlik haklarına ihlal" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki tek çözümün "terör ile mücadelenin" olduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, askeri çözümlerin bir işe yaramayacağını, kalıcı ve objektif çözümlerin uygulanması gerektiğini belirterek Türkiye'yi kınadıklarını açıkladı.



İran: Afrin harekâtı derhal sona ermelidir

Fransa, Suriye ve Mısır'ın ardından İran'dan da Türkiye'nin Afrin harekâtına karşı açıklama yapıldı.

Artigercek - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahrem Kasımi, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtına tepki gösterdi. Kasımi, "Harekâtın bir an önce sona ermesini

bekliyoruz" dedi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Kasımi, şunları söyledi:

"İran, Türkiye'nin Suriye sınırındaki bölgede yeni bir kriz oluşmaması için harekâtın bir an önce sona ermesini bekliyor. Afrin'de yaşanacak bir kriz Suriye'deki terör gruplarının işine yarar."



S. BAYBARŞ

Çiziktirdi



Sessizliğin Sesi

Mehmet Levent

mehmetlevent1946@gmail.com

BİR GECE ANSIZIN GELDİLER!

Kimse onu o kadar yürekten çağırmadı. Öyle olduğu halde, meydanlarda, gözlerinden kin, nefret ve öfke kıvılcımları saçarak...

Ve avazının çıktığı kadar bağıra bağıra...

"Bir gece ansızın gelebilirim" diye tekrarlayıp durdu!

Kimse onu o kadar yürekten çağırmadı. Gözbebekleri uykusuzluktan ve korkudan büyümüş çocuklar, annelerine sıkı sıkı sarılarak, titreme nöbetleri içinde beklediler onu!

Kulaklarında "Bir gece ansızın gelebilirim" diye dehşetle yankılanan o kin ve nefret dolu sesle ürpererek beklediler!

Kimse onu o kadar yürekten çağırmadı! Öyle olduğu halde...

Bir gece ansızın geldi!

Ölüm olup yağdı korkudan gözbebekleri büyümüş çocukların canhıraş feryat ve çığlıklarının üstüne!

O çocuklar ve anneler yüreğinde sevgiye hiç yer olmadığını bilseler...

Damarlarında kin, nefret ve öfke aktığını bilseler...

"Bir gece ansızın gelebilirim" in lâf ola söylenmediğini de bilebilirlerdi kuşkusuz, korkularına ver kâbus dolu gecelerine ilâç olmasa da...

Kimse onu o kadar yürekten çağırmadı. Öyle olduğu halde...

"Bir gece ansızın gelebilirim" dedi...

Ve geldi!

Harekâtın adı...

"Zeytin Dalı Harekâtı"!

Ölüm olup çocukların başına yağın bu bombalar...

Zeytin bombaları!..

Kahvaltı sofrana katık olsun diye gönderiyor Tayyip amcan!

Al onları...

Ve kahvaltına katık et Suriyeli bebek!

Her zeytin bombası...

Küçücük bedenini paramparça etse de...

Onlar sana Tayyip amcandan hediye! Zeytin bombaları başına yağmur gibi yağarken...

Yaşama kapanan küçücük avuçlarımla...

Tayyip amcana şükür ve dua et!

Kulaklarının zarını patlatıp yırtan bu gürültüler gökgürültüsü değil...

Zeytin dalı bombardıman uçaklarının gürültüsü...

Her gürültünün ardından geceleri gündüze çeviren bu ateş ve duman, bulutlarda çakan şimşekler değil...

Tayyip amcanın zeytin bombalarının ölüm sesidir.

Başına düşen bu iri iri damlalar yağmur damlaları değil...

Tayyip amcanın zeytin dalı bombalarıdır!

Bir gece ansızın geldiler...

Ve daha şeker bile yiyemeden çocuklar...

Onları "zeytin" bombalarıyla vuruyorlar!

Sezan Artun (sartun47@yahoo.com.tr)



Seçimler sona erdi. Bir süre daha gündemi işgal edecek.

Bu seçimlerin galibi Türkiyeliler.

Kıbrıslıların bir kez daha, seçimlerle, hızla etkisiz olmaya itildikleri görüldü.

Kuzey'deki devlet(!) işleyişi ve yönetimi dıştan talimat ile yapıldığı bilinmektedir.

Talimat, Kıbrıslıların söz sahibi oldukları dönemlerde yapıldı.

Şimdiden başlayarak kısa bir gelecekte, talimat vermek gerekemeyecek.

Çünkü, TC'nin talimat verdiği konular...

KKTC denen muğlak yapı için "Kıbrıslı görüşü" olarak yerleştiriliyor.

TC sultanı, "Kıbrıs'taki TC'li nüfus düşünülürse, Meclis'teki temsiliyetleri adaletsiz!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

O zaman buna gerek

görülmemiştir.

Temsiliyeti, nüfusa paralel artırmak sorun değil.

Ödünç olarak Kıbrıslı partilere dağıtılan ve maalesef birçok yerlinin dahi Kıbrıslı saydığı bu oylar...

En ufak bir komut ile örgütlenir. Diğer kurumlar olduğu gibi,

Meclis de, TC kökenlilerin sayısal üstünlüğüne geçer.

Ve o zaman, şimdi talimatla kontrol edilen Kıbrıslının sesi, talimat gerektirmeden kararlar alır.

Alın size, Türkiye'nin, Meclisine, Hükümetine karışmadığı bir KaKaTeCe!

Ne diyebilirsiniz ki?

Eğer KKTC'yi işlevi tamam, devlet olarak irade sahibi sayarsanız.

Eğer bu KaKaTeCe kalabalığını "Kıbrıslı" sayarsanız, itiraz hakkımız yok.

Son örneği, seçimden önce faaliyete geçen Türkiyelilerin partisi.

İlk anda yüzde 7 oy almayı başardı.

Daha örgütlenip, din ve milliyeti ortaya süren propaganda yapmadı.

Hele onu bir yapsın...

DP'nin başına gelen, UBP dahil tüm partilerin başına gelecek.

Son seçimde DP ve CTP'ye ödünç verilen Türkiyeliler oylar taraf değiştirdi.

UBP oylarını ve vekillerini, verdiği 12 bin vatandaşlık hatırına korumuş ve artırmış görünüyor.

(Yaklaşık her 2400 oy = Bir vekil) KKTC'deki tüm partilere değişik oranda dağıtılan Türkiyeliler hiç de kalıcı değil.

"Bayrak altında toplanma emri" geldiğinde, DP'nin uğradığına uğrayacak Türkiyeliler harici partiler.

TC, Türkiyeliler oyları Meclis'e sokmak kararı aldığı an, Kıbrıslıların oyları ancak 5-10 vekillik çıkarabilir.

O da Kıbrıslı birliği sağlanabilirse.

Bu seçimler, gelecek seçimlerin habercisidir.

Seçimden sonra en çok konuşulan, TC'deki ırkçı bir partinin uzantısı görünümündeki, Anavatancı ve aşırı sağ uçtaki YDP.

Yetkililerinin açıklamaları, büyük tepkiler topladı.

Oysa yapılan açıklamalara kızmak yerine düşünüp, yeni politika muhasebesi yapmak gerekir.

Arıklı ve Zaroğlu'nun söyledikleri yeni değil ki... Yapılan, TC'nin olagelmış politikasının ifşasıdır.

YDP'lilerin açıklamaları, sistemi eleştiren, TC'nin Kıbrıs politikasına karşı olanların yıllardır söylediğini onaylar mahiyettedir.

TC, işgale dönüşen Kıbrıs macerasına, barışı sağlayıp, Kıbrıslıyı korumak için mi atıldı?

Esas niyeti, burayı Türkiye'nin bir parçası haline getirmek.

Bu da açıkça söylenmişti. "Türkiye'de olan burada da olacak!"

Politikacılarımız, bunun altında yatan amacı görmek istemiyor.

Tek dayanak ve liman sayılıyor TC.

Şimdi Arıklı'nın temsil ettiği işgal zihniyeti, Meclis'e girerek, daha da etkili bir konuma geldi.

Hem de Kıbrıslı adına. "Arif Hoca'dan daha Kıbrıslı" olarak (!)

Arıklı'nın yaptığı iddia edilen ayrımcılık, bizzat Kıbrıslılar tarafından yapılmalı.

Buna Kıbrıslı-Türkiyeliler ayrımcılığı diyecek olanlar olabilir. Kıbrıslıların Türkiye'den gelenleri kendinden saymayıp yabancı sayması, ırkçılıkla alakalı bir şey değil.

Kıbrıs'a gelen Türkiyeliler, eğer 3-5 bin kişi, yani yüzde 3-5 kadar olsa ve Kıbrıslılar onları ötekileştirmiş olsa idi...

Buna ırkçılık denebilir. Ancak gelenler yerli nüfusu 2-3'e katladığında ve Kıbrıslılar asimile edildiğinde...

Gelenleri yabancı sayıp, Kıbrıslılığa sahip çıkmak, ırkçılık değil...

"Var olma" hakkının bir gereğidir.

"Fetih" demek "işgal" demek değil mi?

TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Afrin hareketine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı,

kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi

harekatinin zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir.

Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim." Türk Ordusu artık İmamın Ordusu olduğuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir açıklama yapması da gayet normal. İmamın Ordusu Suriye topraklarını fethetmeye gitmiş demek ki... Oysa Reis hem camilerde Fetih Suresi okutuyor, hem de "bu bir işgal hareketidir" diyen "Afrika"yı hedef gösteriyor, "Malum gazeteye karşı Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın gerekini yapacağına inanıyorum" diyor...



İSTİKBAL

Afrin operasyonunun başladığı

açıklandı... Bombardmanla... Erdoğan yaptığı açıklamada Afrin'den sonra Menbiç'in ismini de verdi...

Bunu da istiklal ve istikbal mücadelesi olarak ilan etti...

AÇIKLAMA

TDP'den Asım İdris'in görüşmelere katılmaması çeşitli yorumlara neden olurken Zeki Çeler bunun teknik bir aile içi mesele olduğunu söyledi. Ağzları kapatabilecek mi bu açıklama? İdris buna ne diyecek?

BOYKOTÇULAR

28 Ocak'ta güneyde de seçmenler sandık başına gidiyor... Kimin kazanacağı az çok belli oldu ancak herkesin merak ettiği boykotçuların oranı...

"Tırnak"...

"Parlamentoya giren YDP zaten Kıbrıs'ın kuzeyini 'Türk vatani' yani 'Türkiye' olarak görmektedir. Kıbrıs Türk siyasi elitlerinin bir kısmı da maalesef özne olmayan özne gibi davranıp 'miş' gibi yapmaktadır. Kısacası her şey adanın kuzeyini her gün biraz daha Türkiye yapmaktadır." **Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen)**

"Ucuz emek istiyordunuz daha hızlı ve daha çok zengin olmak için, Hatay, Adana, Urfa Vietnam, Türkmenistan vs vs diyar diyar haber uçurup 'ne iş olsa yaparım abi'lerden getiriyorsunuz işgücü diye... Bedeli nedir bunun diye merak mı ediyorsunuz? Bardon gancelli der Kıbrıs argosu. Bardon gancelli be insanlar. Böyle böyle gelindi bu güne." **Cumhur DELİCEİRMAR (Vatan)**

"Birçok kesim dört gözle bir an önce hükümetin kurulup çarkların dönmelerini bekliyor. Ödemeler tamamen durmuş durumda. Müttehhit devletten alacağını alamıyor, hayvancı, tarımcı, sanayici yani kısaca herkes kilidin bir an önce açılıp sistemin çalışmasını bekliyor." **İsmet ÖZGÜREN (Yeni Bakış)**

Günün Kahramanı

TAYYİP ERDOĞAN

Türkiye'de iktidarı korumak ve 2019 seçimlerini şimdiden garantiye almak için Suriye'ye askeri hareket başlatan ve bu hareketin adını "Zeytin Dalı" koyan Tayyip Erdoğan gazetemizin

dünkü manşetini hazmedemedi ve Kıbrıs'taki tabasına bizi hedef gösterdi...

"Gerekli yapın" mesajı verdi onlara... Buradaki yalakaları zaten dünden hazır, şimdi bir de Reis'ten talimat geldi ya, ellerine geçirdikleri bu "güçlü silahlı" Afrika'yı linç etmeye hazırlanıyorlar... Erdoğan'ın bu tavrı konusunda ne yazık ki buradaki "ilerici" partilerimiz sustu, gerici bilinenler ise bizi kinadı... "Susma sustukça sıra sana gelecek" diyenlerin hepsi de sustu!



Doğrudan

bolayir@north-cyprus.net **Selma Bolayır**

GÜNEŞ BATINCA UMUT DOĞDU MU?

"Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler."

Bilmek çünkü, insanın en temel gereksinimidir...

İnsan varolabilmek için etrafında olanları bilmek zorundadır...

Ama her şeyden önce insan, insan olarak "kendini bilmek" zorundadır...

Canlı varlıklar içinde de yalnızca insandır, kendini bilmekle yükümlü olan...

İnsanın kendine ilişkin bilgisinin yetersizliği, eksikliği yüzündendir...

Bu gün karşılaştığımız tüm etik ve ahlak dışı davranışların nedeni...

Biliyor muyuz gerçekten kendimizi?.. Kim olduğumuzu... Sorumluluklarımızı...

Etrafımızdakilere karşı, topluma karşı veya mesleki sorumluluklarımızı, kendimize karşı da sorumluluklarımız olduğunu bilincinde miyiz?

Örneğin bir politikacı... Verdiği yemine sadık ve aldığı görevin sorumluluğunu lâyıkı ile biliyorsa...

Hem yaptığı işe, hem de halka karşı sorumluluğunun bilincindeyse...

İçinde ahlâk ve adalet duygusu varsa...

Çok büyük saibelerden sonra bile halâsiyasette kalmaksa amacı, halka hesap verip aklandıktan sonra ancak aynı göreve tâlip olmalıdır.

Bunu da önce kendisine olan saygısı...

Sonra halka ve kutsal sayılması gereken halkın vekilliğine olan sorumluluğu yüzünden yapmalıdır.

Ne çare Özgürün bunu başaramadı...

Henüz aklanmamışken halkın karşısına çıkma ve bir şeyler isteme cesaretini gösterdi(!)

Her seçimden sonra aynı yemini verir vekiller...

Devletin bağımsızlığı, bölünmezliği der...

Egemenliği, hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik ve Atatürk ilkelerini koruyacaklarını söylerler...

Namus ve şerefleri üzerine yemin verirler...

Verirler de değişen bir şey yok senelerdir...

Verilen hiçbir yemin tutulmadı...

Ülkede ganimet kültürünü yaygınlaştıran, golifa gibi vatandaşlık ve Rum malı dağıtan...

Barış kültüründen çok ayrımcılığı destekleyen... Adam ve yandaş kayırmacılığında profesyonelleşen...

Bir karış toprak vermemek söylemi ile özdeşleşen, ki bu da çözüm istememe anlamındadır...

Kendi yaptıkları yasalara dahi uymayan ve iktidarda en uzun süre kalan UBP'dir...

Ne kişisel, ne de politik onurlu bir dik duruş sergileyemedikleri halde, hep %35'lerde oy almaları...

Yandaşlarını iyi hesaplayıp seçtikleri ve iyi baktıkları...

Çıkar ilişkilerinin her şeyin üstünde olduğu anlamındadır...

Ki bunu sandıkta çözmek olanaksızdı, diyebilirim ki dörtlü koalisyon olasılığı ile UBP dışlanınca adalet yerini buldu.

Suçluların hesap vereceği, her yönü ile ahlâklı ve onurlu bir toplum oluşturma umudumuz doğdu...

Barışa da, çözüme de umut var...

Umalım da Serdar... Ama yalnız o mu? Herkes; "İnsan gibi insan olmanın bilinci ile davranın"... Göreceğiz bakalım... Güneş batınca doğan umut, umut olacak mı acaba?

Bafılının Köşesi

Dr. Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

ZAMAN YOK...

Bir gün önceydi.
Arkadaş bilgisayarın içine girmiş gibiydi.
Başını kaldırmadan eliyle "gel" işareti yaptı.
Uzaktan baktım...
Yaklaştım...
Sandımki birazdan ekranda kaybolacak.
Ne var, dedim.
Bak, dedi.
Baktım...
Ekranda Kıbrıs haritası...
Kıbrıs haritasında Kıbrıs üzerinde mavi, turuncu, sarı renkte alanlar.
Renkli alanların üzerinde akım işaretleri.
Hareketleri bazı yerlerde yavaş, bazı yerlerde hızlıydı.
Mor olanları görüyor musun, dedi.
Görüyorum, dedim.
İşte oraları şiddetli rüzgarlı...
Bugün yukarıdan geliyor esinti.
Yarınki haritada yandan, bir sonrakinde de aşağıdan geliyor.
Yani dalga fotoğrafı çekeceksen...
Mağusa limanındaki o vinç var ya...
Evet...
Oradan öteye yürüyeceksin...
Elinde tripot olsun.
Güzel fırtına kareleri yakalarsın.
Ne zahmetli bir işmiş bu iş...
Alacaksın ağırlık...
Taşıyacaksın rüzgâra karşı...
Gideceksin limandan öteye...
Birkaç kare fotoğraf...
Değermi?
Değer...
Kafaya koydum, dalga karesi çekeceğim.
Kare...
Fotoğraflarda kare pek tercih edilmiyor aslında.
Hep dikkörtgendir onlar.
Resimler de öyle.
Duvara asılanlara bak...
Çok azdır kare...
Ama nedense her fotoğrafa kare diyoruz...
Yanlış bile sürükleniyoruz.
Ertesi gün sabah erkenden...
Dışarıya çıktım.
Havaya baktım.
Ne ağaç durdu durduğu yerde, ne de evlerin çatıları.
Uçan uçana...
Yürürken başımı tutamıyordum.
Kollarım sürüklüyordu ileriye.
Ve ayaklarım havadaydı.
Hah ayaklar ve hava demişken.
Astronotları eğitim için metrobüslere göndereceksin...
İstanbul'daki metrobüslere...
Hani metro yerine yapılan metrobüslere...
E-5'i mahveden...
Arabalara işkence, yolculara işkence olan metrobüslere.
Oradaki bir ayrıntıyı yakalamıştım...
İçinde yerçekimi yok oranın...
Herkes sıkışıklıktan dolayı ayakları havada gidiyor.
Gelelim dalgaya, rüzgâra, fırtınaya...
Sabahın erken saatlerinde...
Güneş doğarken orada bulunmak da görevdir aslında.
Heyecanla deniz kenarına gidip baktım...
Ki ne göreyim...
Deniz dediğin aslında çarşaf...
Karınca'nın su içtiği cinsten...
Hişimla arkadaşına koştum...
Rüzgâr var, dalga yok, dedim.
Yok, dedi...
Çünkü rüzgâr karadan esiyor.
Öğrenecek çok şeyler varmış hala.
Ama artık vakit kalmadı.

**Doğuş Derya:**

Kanla beslenen iktidarlar barış yapmayı beceremez. Savaşa hayır!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı operasyona Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'dan tepki geldi. Derya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kanla beslenen iktidarlar barış yapmayı beceremez. Savaşa hayır" dedi. Derya ayrıca, kişisel hesabından Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff'un



Afrin operasyonunu ve "İsrail başbakanı Netanyahu ve Erdoğan aynı stratejiyi paylaşıyor" isimli karikatürünü de paylaştı.

Özgürün: TSK'ya işgalci diyenler enosis isteyenlere hizmet eder

Başbakan Hüseyin Özgürün, bugün 'Türkiye'den bir işgal hareketi daha' başlıklı Afrika Gazetesi'nin haberine tepki gösterdi. Özgürün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaya barışı getiren ve koruyan TSK olduğunu ve TSK'ya işgalci diyenlerin ırkçı Elam, Kilise ve Enosis isteyenlere hizmet ettiğini belirtti.

Özgürün şu sözlerle Afrika'ya gönderme yaptı: "1974'ten beri Kıbrıs'ta Türkler öldürülmemişse bunun tek sebebi 'BARIS'ı getiren ve koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerdir. Ordumuza işgalci diyen sadece ırkçı ELAM, KİLİSE ve ENOSİS isteyenlere hizmet eder ve her nerede olursa bizim şiddetli tepkilerle karşılaşır."

Murat Kanatlı: Afrika Gazetesi ile dayanıştığımızı açıkça söyleyelim

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sosyal medyada yaptığı çağrıda herkesi Afrika Gazetesi ile dayanışmaya çağırdı. Kanatlı şöyle dedi: "Diktatör Tayyip herkesi tehdit etmeye devam ediyor, dayalı gider, önce Türkiye'de sokağa çağrı yapanları tehdit etti, gösteri özgürlüğünü kullananları tehdit edip, bedelini ödersiniz dedi, sonra bağımsızmış denen buraya elini uzattı, burdaki hücrelerine harekete geçin çağrısı yaptı! Kıbrıs'ın kuzey kısmında bu andan itibaren çıkacak tüm olaylardan Tayyip Erdoğan ve çetesi sorumlu olacaktır... Afrika Gazetesi ile dayanıştığımızı da açıkça söyleyelim, kızdığımı

Kıbrıs'ta ve Suriye'de işgalci olması ise bir gerçektir, bunu da bir kez daha not edelim... Afrika'nın manşetinde sorun gören var mı? Şaşmalık şu "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekati'nin zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirdi" haberini herkes okudu, işgal ne, fetih ne farkları nedir, bilen var mı? Fetih hilen toprağı Osmanlı kendi istediği ile hiç terk etti mi? Yeni Osmanlı terk eder mi? Fetih duasına çıkanların işgal denmesine neden kızdığını da bonus sorusu olarak birileri cevaplasın!"

Devrimci Komünist Birlik Afrika'ya destek belirtti

Devrimci Komünist Birlik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Erdoğan'ın açık hedef göstermesi sonrasında birçok Facebook grubunda Afrika gazetesi özelinde Kıbrıs'taki demokrat güçlere karşı linç kampanyası örgütlenmeye başlamıştır. Faşizmin bu ulamalarına karşı devrimci ve demokrat kesimler derhal bir

araya gelmeli, hem faşizme karşı gerekli tedbirleri almalı hem de TC gerici iktidarını kuzey Suriye'deki meşru demokratik güçlere karşı başlattığı kirli savaşa karşı en kararlı şekilde eylemselliğe geçmelidir! Devrimci Komünist Birlik olarak tüm devrimci ve demokrat çevrelere derhal biraraya gelme çağrısı yapıyoruz..."

GÖR DUY KONUŞ**ALO AFRİKA HATTI****SOLCULUK VE DİKTATÖRLÜK**

Arkadaşımız Dr. Niyazi Perk sosyal medyada paylaştığı yazısında aslında, Türklerin genelde neden sosyalist olmadıklarını yorumladı. Perk, Türk toplumları ataerkil olmaları nedeniyle diktatörlüğe daha yakındır diye yazdı... "Türk toplumları ataerkindir. Yani erkek otoritesine dayanan toplumsal örgütlenme düzenine sahiptir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur. Ben ataerkil toplumların diktatörlüğe daha yatkın olduğunu düşünürüm. Çünkü otokratik bir hükümet biçiminde, yönetimin diktatör olan tek bir birey tarafından yönetilmesi, o kişinin tüm toplumu daha rahat kontrol etmesini sağlayacak uygulamalarını da beraberinde getirir. Zaten tek bir erkek egemenliğini benimseyen ataerkil toplum bireyleri, korkutucu cezalar ve eğitimsizlikle birlikte bu düzene uyum sağlar. Dolayısıyla kapitalist düzene karşı olan, siyasal ve ekonomik gücün halka yayılmasını savunan, bu alanlarda kökten değişiklik amaçlayan, toplumcu, ilerici bir fikre yani solculuğa bu toplumlar uzaktır. Kan tutmaz.

Pek tabii elin parmakları bir değil.. Ama hepsinin eklem sayısı aynıdır, tırnağı var.. Yani genel özellikleri benzerdir. Dolayısıyla sol partiyim diyen kişilerin de genelle benzer yayılımcı, tek adamcı, milliyetçi duygular göstermesi şaşırtıcı değil.. Bir de işin içine koltuk sevdası girince görüşlerinde soldan merkeze doğru kayma olması normaldir.

Sosyal demokratları kapitalist piyasa sistemi içinde gördükleri haksızlıkları ortadan kaldıracak veya iyileştirecek program yapmalarını vaat edilmesini ve devleti düzenleyerek kapitalizmi demokratik yöntemlerle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak toplumun genel yapısı ve ihtiraslar buna da izin vermemektedir. Marksizmin enternasyonalist doktrin ne karşın ulusalçı-milliyetçi fikirlerin benimsendiği ve temelinde "millet" kavramının bulunduğu sol görüşler, örneğin Venezuela'da halen uygulanmakta olan Bolivarçılık belki de bu coğrafyaya daha çok uyar ama o da sol görüş hakikiyeti isteyen bir gruba pek uygun değildir. Dolayısıyla gerek Türkiye'de, gerekse Kıbrıs'ta sol görüşlü kişilerin sol partilerden beklenti içinde olması muhakkak hayal kırıklığı ile sonuçlanacaktır çünkü solculuk Türk ırklarına uygun bir kamp değil.. İstisnalar kaideyi bozamaz.. Kaldı ki özellikle Türkiye'de sol görüşlüyüm diyen kişiler arasında da ciddi bir milliyetçi eğilim olduğu göze çarpar.. Son 10 yılda sol partilerin yayılımcılığa verdiği destek bu düşünceleri yazıya dökmeme neden..."

BİZİM DUVAR

TATİLE ÇIKACAĞINA "GEZİ"YE ÇIK "AYŞE"

Bizim Mandra

CTP, HP, TDP ve DP tarafından sürdürülen 4'lü koalisyon görüşmelerinin olumlu yönde seyrettiğine ilişkin haberler, halkın umut ve beklentilerini artırır. En yüksek makamdan sokaktaki adama kadar herkes, hükümetin bir an önce kurulmasının önemini belirtirken, Akıncı'nın hükümeti kuramayacağı kesin olan UBP Başkanına görev verip, süreci boş yere tıkamaması gerektiği de vatandaşlar tarafından dile getirilmektedir.

Arada Bir

Özgün Kutalmış
okutalmis@yahoo.com

Trafik teröristi,
üstelik cesur(!)

Pazar günü saat 12.50 civarında eşim ve torunumla Bedrettin Demirel Caddesinde Lefkoşa'ya doğru arabamla seyir halindeydim. Merit Lefkoşa Otel önüne geldiğim sırada, bana göre yolun solundan bir araba park ettiği yerden hızla gelerek Merit Otelin önündeki köşeden U dönüşü yaparak Ortaköy istikâmetine gitmek için önümü kesti. Gayri ihtiyari, refleksi olarak boru çaldım.

El kol işareti ve ağzından salyalar akararak bana bir şeyler söyledi. Önümden çekilmesi için bir daha boru çaldım. Kapı camını açarak ve yine ağzından salyalar akıtarak, "Ne var lan? İlk defa mı görüyorsun?" dedi.

Ben de boru çalarak önümü boşaltmasını yineledim. Bu defa arabasından inerek benim yanıma geldi. Kapı camını açarak ona konuşmaya çalıştığım sırada, "Geri zekâli. İlk defa mı görüyorsun?" diye sordu.

İlk defa görmediğimi, bu yüzden insanların yollarda öldüğünü söyledim. "Çek git lan gebertirim seni. Zaten ihtiyarsın, elimde kalacaksın" dedi. Bu arada Merit Otelde çalışan bir görevli gelerek bu cesur(!) delikanlının koluna girerek onu arabasına götürdü. Cesur(!) arabasına giderken de "Gebertirim seni lan" diye söylenmeye devam ediyordu.

Arabasını çekince doğruca Yenişehir'deki Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gidip, hem trafik şubesine, hem de adli polise şikâyetimi yaptım. İlgili şubelerdeki polis memurları ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Şikâyetimin gereğini yapacaklarını söylediler.

Hiçbir Kıbrıslı Türk, trafikte yüzde yüz trafik kuralı ihlâli yaptığı zaman kendisine boru çalana "Seni öldürürüm lan" demez.

Ben bu tipleri yakından tanırım. Bu tipler asla üzerinde bıçak veya ateşli silah olmadan, yaşlı da olsa birinin karşısına teke tek çıkmazlar. Ancak arkadan hançerlemek veya vurmak için tek gelirler. Bu cesur(!) delikanlının aniden çıkıp, Bedrettin Demirel yolunun Lefkoşa'ya gidiş yönünü ve benim önümü kesip, U dönüşü yaparak, Lefkoşa'dan gelenler de önünü keserek Ortaköy istikâmetine dönmesi için 2 hareket noktası vardır.

Ya Merit Otel'in karşısındaki Mobil telefon şirketinden hareket etti, ya da Yeniden Doğuş Partisi Merkezinden hareket etti. Bu kadar cesur(!) olduğuna göre, Yeniden Doğuş Partisinde olan alperen dostlarına güvenmiştir. Dedim ya bu tipler asla tek başlarına kavgaya girmezler. Tıpkı çakallar gibi avlarına sürü halinde saldırırlar. Bu durum onların fitratında vardır.

Şimdi ben buradan kâh özür dileyen, kâh kurumlarımızı hedef alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya soracağım. EV 587 plâka numaralı Volkswagen Polo araba süren bu cesur(!) senin partinden mi çıkmıştır?

Çıksa da çıkmasa da, TC kökenli olduğu kesindir. Kıbrıslı Türkler ne Rum'a, ne İngiliz'e pabuç bırakmadı. Kıcı kırık üç beş ne idüğü belirsiz hiç pabuç bırakmaz. Böyle biline.

Aslında bugün Afrin Harekâtını yazacaktım. Yazımı yazarken Televizyonda eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Afrin Harekâtını ve sonrasını değerlendirmesini kendi sesinden dinledim.

Ne kadar da görüşlerimiz örtüşürmüş. Neyse Çarşamba günü de Afrin'i yazarım.

İfade özgürlüğü düşmanı Erdoğan,
Afrika Gazetesi'ni hedef gösterdi

ankaradegillefiosa - Kendi ülkesinde ifade özgürlüğüne karşı verdiği mücadele ile nam salan Tayyip Erdoğan, ülkemizde yayın yapan Afrika Gazetesi'ne de kafayı taktı.

Afrika Gazetesi'nin bugünkü "Türkiye'den Bir İşgal Hareketi Daha" manşeti üzerine açıklama yapan Erdoğan, Afrika Gazetesi'ni hedef gösterdi.

"Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin bunlara bir cevap vermesi lazım" sözleri ile Afrika'ya karşı açık bir linç kampanyası çağrısı yapan Erdoğan, ""Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavrı almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir" ifadelerini

kullandı.

SON ÇABALARI HALKTAN DESTEK
GÖRMEMİŞTİ

İfade özgürlüğünün resmi devlet görüşlerinin dışında görüş beyan edilebilmesi anlamına geldiğini kavrayamayan faşist çevreler geçtiğimiz aylarda da Afrika Gazetesi'ne karşı linç kampanyası yürütmüş, ancak kışkırtmaya çalıştıkları Türkiye kökenli insanlarımızdan destek bulamamışlardı.

Erdoğan'ın başka bir ülkede yayın yapan bir gazeteyi hedef gösteren açıklamaları, Türkiye ve Ortadoğu'da etnik farklılıklar üzerinden yarattığı gerilim ve savaş ortamını ülkemizde de yaratma çabası olarak yorumlandı.

Erhan Arıklı özür bekliyor!

YDP Milletvekili Erhan Arıklı sosyal medyada gazetemizden özür beklediğini yazdı ve şöyle dedi:

"Afrika gazetesinin bugünkü sayısında Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için yaptığı Zeytin Dalı Harekâtını bir işgal hareketi olarak lanse etmesi, en hafif tabiri ile Anavatan Türkiye'ye hakarettir. İşin en acı ve yürekleri yaralayan yanı, Afrika gazetesinin Kıbrıs Harekâtını da bir işgal hareketi olarak yorumlamasıdır. Oysa Afrika gazetesinin ihanet ölçüsünde özgürce yayın yapmasına ortam hazırlayan anayasamızın başlangıç bölümü, 20 Temmuzun nasıl bir hareket olduğunu açıkça

belirtmektedir.

Ülkemiz elbette demokratik bir ülkedir ve fikir özgürlüğü önemlidir. Ama Anavatan Türkiye'ye, Türkiye yetkililerine ve Türk Ordusuna hakaret, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Afrika gazetesine hatırlatmak isteriz ki; Barış Harekati olmasaydı, Ada'da bir tek Türk kalmayacak ve bugün Afrika gazetesini yayınlayanlar Rumca bir isimle bu gazeteyi yayımlayacaklardı.

Türkiye'yi işgalcilerle suçlayan Afrika gazetesini şiddetle kınıyor ve gazeteyi bu rezil yayın dolayısı ile yüce Türk milletinden özür dilemeye çağırıyoruz."

Ertuğruloğlu gazetemizi kınadı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekati ile ilişkilendirerek işgal hareketi olarak niteleyen" Afrika gazetesini kınadı.

Ertuğruloğlu, operasyonun, Türkiye'nin, varlığına tehdit teşkil eden terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD'i bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda operasyonun sürdüğünü

ifade eden Ertuğruloğlu, "Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekati ile ilişkilendiren ve işgal hareketi olarak niteleyen" habere tepki gösterdi, bunu "Türkiye düşmanlığı ve nankörlük" olarak niteledi. Ertuğruloğlu, Türkiye'nin güvenliğini ve sınır hattını korumak amacıyla başlattığı operasyonun, ülke basınında bu şekilde yer almasının "Anavatan Yavruvatan ilişkileri bakımından son derece yanlış, tehlikeli ve gerçeklerden yoksun" olduğunu belirterek, gazeteyi "şiddetle" kınadı.

Faiz Sucuoğlu: Afrika haddini aştı

Faiz Sucuoğlu aşağıdaki açıklamayı yaptı: "Kıbrıs Türk'ünün bağımsız bir Cumhuriyet sahibi olma mücadelesinde hep yanında olan, Kıbrıs Türk'ünün zora düştüğü her dönemde kayıtsız şartsız destek aldığı Dünyadaki tek ülke olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetidir.

Vatanın toprak bütünlüğü ve sınırlarını korumak amacıyla uluslararası teamüllerin kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin sınır bölgesi Afrin de yuvalanan terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı "Zeytin Dalı Harekati" ile "Kıbrıs

Barış Harekati" arasında bağlantı kurarak eleştiri sınıırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin böylesine hassas bir konuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan yayın ve ifadeler asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir. Kıbrıs Türk halkının görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu yayınlar ve ifadeleri şiddetle kınıyor, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başlattığı hareketin en düşük zayıfla ve üstün başarıyla tamamlanmasını diliyoruz."

Gazetemize bir kınama da Dış Basın Birliği'nden

Gazetemize kınama kervanına katılan Dış Basın Birliği'nin açıklaması da şöyle:

"Afrika Gazetesinin yayınlamış olduğu, manşetinde yer alan yorum, Dış Basın Birliği üyelerimiz tarafından hükümetten karşılanmıştır. 1974 Mutlu Barış Harekati, Kıbrıs adasının yalnızca Kuzeyine değil tümüne barış getiren, huzuru sağlayan ve o tarihten sonra bir damla kanın akmadığı başarılı, amacına ve dünya hukukuna uygun bir girişimdir. Üstelik Anavatanımız, gerçekleştirdiği Barış Harekati'ni ada için garantörlük haklarından kaynaklanan hukuki yetkisi ile yapmıştır. Ada tarihinin gerçeklerini görmezden gelerek söz konusu gazetenin "işgal" diye yaptığı nitelendirmenin ayınsını, Anavatan Türkiye'nin bugünlerde, vatandaşının can güvenliği için yapmış olduğu hareket için de yapması kabul edilemez bir durumdur. Bilinmelidir ki Türkiye, kendi meşru hakları çerçevesinde KKTC' nin de aralarında

olduğu uluslararası toplumun terör örgütü olarak nitelediği unsurlara karşı bir operasyon başlatmıştır. Tüm dünya da bu hareketi bu çerçevede değerlendirirken dost ve kardeş ülkelere bir yayın organından böyle bir açıklama gelmesi dünya gerçeklerine gözleri kapatmak, gerçeği yadsımaktır. Anavatanımızın yapmış olduğu bu hareket, Türkiye'de muhalefet partileri dahil tüm kesimler tarafından desteklenmiş, NATO gibi Uluslararası örgütlerin de desteği alınarak yapılmıştır. Hal böyleyken yapılan söz konusu gazetenin yorumunu anlamak mümkün değildir. Afrika gazetesini, yapmış olduğu yorumdan dolayı tüm Dış Basın Birliği üyeleri olarak şiddetle kınıyor, söz konusu gazeteyi her geçen gün toplumu bölme, kin ve nefret duygularını arttırma ve en önemlisi Anavatanımız ile olan ilişkilerimize sürekli olarak darbe vurma çabalarına son vermeye çağırıyoruz."

Bağımsız Köşe

Ali Kışmır
alikismir@yahoo.com

4'Ü NASIL
1 OLACAK?

En ufak bir olay da dahi ayrılıyorlar...

Söylem...

Düşünce...

Ve İdeolojik farklılıkları var!..

İşte son örnek Türkiye'nin Afrin Harekati...

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinin neredeyse tamamı bu hareketi kınadılar ve "Savaşa hayır" dediler...

TDP'li birçok parti üyesi de aynı şekilde bir tavır sergiledi...

Halkın Partisi ile Demokrat Parti'den ise çok daha farklı bir ses yükseldi...

Bu iki parti Türkiye'nin başlattığı hareketi haklı ve olumlu buldu...

HP Genel Başkanı Kudret Özersay bu duruşunu diplomatik bir dille ifade ederken, DP Genel Başkan'ı Serdar Denktaş ise milliyetçi bir yaklaşımla bu duruşunu ortaya koydu...

Özellikle Denktaş yaptığı açıklamada CTP'li bazı vekillere de göndermelerde bulundu...

Şu anda 4 parti resmi olarak bir hükümet kurmuş değil...

Ancak kurma yolunda büyük bir yol aldıklarını söyleyebiliriz...

O nedenle şu anda yaptıkları farklı açıklamalar çok büyük bir sıkıntı yaratmayabilir...

Hatta kimse bu farklılıkları da takmayabilir...

Fakat yarın hükümet kurulduğunda bu farklılıklar büyük sorunlar yaratacaktır...

Örneğin Afrin Harekati'nde olduğu gibi Kıbrıs konusunda da bu 4 parti muhtemelen tam ortadan bölüneceklerdir...

Bir tarafta CTP ile TDP, diğer tarafta ise HP ile DP olacaktır...

Peki, o gün geldiğinde bu 4 parti ortaya çıkacak olan krizi yönetebilecekler mi?

Bana pek mümkünmüş gibi görünmüyor!..

Sadece bu iki konuda değil diğer birçok konuda da 4 parti arasında uçurumlar var...

-Özelleştirme...

-Kablo ile enerji...

-Anayasa değişikliği...

-Vicedani ret...

-Cinsiyet eşitliği...

-Özde sendikalaşma...

Ve dahası...

Saymakla bitmez...

Demem o ki, "Hesap sorma" ortaklığı, bu kadar farklılığın üzerini örtbilecek mi?

Eminim birçoğunuzun cevabı "Çok zor" olacaktır...

Benim de öyle...

Son yazımda altını çizdiğim bir konu var...

Özellikle sendikaların bu hükümete karşı toleranslı olmaları gerekiyor...

Neden mi?

Çünkü bu hükümetin kurulmasını en çok isteyen ve teşvik eden onlar oldu...

Eğer hükümet kurulduktan sonra meydana gelecek ilk krizde sendikalar meclis kapısına dayanırlarsa, ben burada büyük bir samimiyetsizlik ararım...

O nedenle bu konunun altını inat ve ısrarla çiziyorum...

Çünkü hep birlikte değişmeliyiz...

Tünel

ALINTI

ÇEKİN SURIYE'DEN ELİNİZİ

AKP hükümetinin Suriye topraklarında başlattığı operasyonun Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarları ile ilgisi bulunmamaktadır. Evet, Suriye'de ABD ve onun "müttefik" olarak gördüğü unsurlar tüm bölge halkları için olduğu kadar Türkiye için de tehdittir. Ancak ABD'nin, NATO'nun Türkiye'deki askeri varlığını sorgulamayan bir hükümetin Suriye'deki tehditlerden söz etmesi iki yüzlülüktür. Evet, Suriye'de çok sayıda "terör örgütü" vardır ama Türkiye'nin şu anda birlikte operasyon yaptığı Özgür Suriye Ordusu da o terör örgütlerinden birisidir. Özgür Suriye Ordusu yıllarca ABD tarafından desteklenmiştir ve şimdi ABD'nin desteklediği PYD ile çatıştırılmaktadır. AKP hükümeti ve onun "Şam'da namaz kılmak" sevdalı lideri, Suriye'nin bölünmesini isteyen emperyalist planlara hizmet etmektedir. Suriye, emperyalist projelerden ve bölgenin gerici güçlerinden arındırılmalıdır. Bunu yapacak olan da Suriye halkıdır. Bu yüzden diyoruz ki, çekin Suriye'den elinizi.

Türkiye Komünist Partisi (soL)

DİPNOT

İzmir Kadın Platformu 10 yılda evlendirilen çocukların yaptığı doğumlar sırasında 2 bin 404 bebeğin ölü doğduğunu açıkladı.

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

İzmir Kadın Platformu

ARŞİV



TARİH 1 OCAK 2017

Türkiye yeni yıla çok kanlı girdi. Saat 01.15 sıralarında İstanbul'daki Reina eğlence merkezine dalaran IŞİD'li teröristler Kalashnikof'la kalabalığı taradılar. Sağ kurtulan yaralı bir görgü tanığı "Herkesi taradılar, sağ kalan herkesin kafasına siktılar" dedi...

Gözden kaçmayanlar...

TOPLUMSAL ÇIKARLAR

Dörtlü koalisyon çalışmaları başlar başlamaz ÜBP'li vekillerden tepkiler gelmeye başladı. Onlar da başkanları gibi sivil darbe demeye başladılar. Tamam anladık, sivil darbe de bu partilerin neden bir araya geldikleri ortada. Yolsuzluk, partizanlık ve daha birçok yanlışın yargılanmasını öne çıkardılar bu birlikteliklerinde... Seçime bir ay kala Eğitim Bakanı'nin DP'den istifa edip ÜBP'de milletvekilliği çalışmalarına başlaması darbe değil mi mesela... Hem ne farkeder ki, muhalefette kalmak da toplumsal çıkarları korumak için mücadele etmekle olmaz mı?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

"Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler."

Tayyip Erdoğan (TC Cumhurbaşkanı)

VİRGÜL...

HÜKÜMET

Vatandaşların ilgiyle izlediği dörtlü koalisyon çalışmalarında Başbakanlığın CTP'de olmak üzere CTP ve HP'nin 3'er bakanlık, TDP ile DP'nin ise 2'ser bakanlıkta anlaşığı açıklandı... Sırada bakanlıklara bağlı daireler ve hükümet programı var... Bugünkü yeminden sonra Akıncı'nın hükümeti kurma görevini kime vereceği de merakla bekleniyor... Kimsenin koalisyon ortaklığı yapmak istemediği ÜBP'ye mi, yoksa zaman kaybı olmaması için koalisyonda anlaşan dört partiden CTP'ye mi vereceği merakla bekleniyor... ÜBP'lilerin sesini kısmak için hükümeti kurma görevinin Özgürün'e verilebileceği de duyumlar arasında...

"Halk ÜBP'yi iktidarın bir parçası olarak görmek istiyor."

Özdemir Berova (ÜBP Milletvekili)

GİTTİ BAKANLIK DESENE ŞUNA...

Posta... Posta... Posta...

Almanya'dan manzaralar



Savaşa, öldürmeye giderken, barışmanın sembolü olan "zeytin dalı" dediler...

Vivax oliva, ölümsüz ağacın meyvesi...

Anadolu ve Mezopotamya topraklarında 6000 yıldan bu yana varolan, kutsal kitaplarda adı geçen, efsanelere konu olan ölümsüz ağaç.

Bu tarafsız ağaç sivil ve askeri taarruzlara kurban ediliyor, dalı savaş operasyonlarına kod adı oluyor. Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e yönelik operasyonun başladığını duyurmasının ardından Türkiye'nin savaş uçakları Afrin'i bombalamaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Afrin operasyonunun adını "Zeytin Dalı Harekâtı" olarak açıkladı.

Savaşa, öldürmeye giderken, barışmanın sembolü olan "zeytin dalı" dediler.

Kendi ülkesinin zeytin ağaçlarına düşman olanlar, "zeytin ağaçlarımızı kesmeyin" diye yalvaran köylüleri copleyanlar, Afrin savaşının adı

zeytin dalı koymuş.

Belki Afrin'in zeytinle anılan bir bölge olması sebebiyle operasyona "zeytin dalı" ismi verildi.

Afrin, Suriye Kürtlerinin memleketi.

Afrin, Suriye'nin zeytinlikleriyle, zeytinlerinin ve zeytinyağının lezzetiyle meşhur bir bölgesi. Suriye'deki iç savaştan önce ülkenin zeytinyağı üretiminde büyük söz sahibi bir bölge. Zaten, Suriye ülke olarak iç savaş öncesinde dünyanın önemli zeytinyağı üreticilerinden biri sayılıyor. Bundan beş altı yıl önce Türkiye'nin zeytinyağı üretimi sıralamasında Tunus ve Suriye'nin gerisinde kaldığı belirtilmişti.

Afrin'de halkın büyük kesiminin de geçim kaynağı bu zeytin ağaçları. Savaşla birlikte araçların nakliyesi, pazarlara ürün gönderme gibi konularda

sıkıntılar sürüyor.

Savaştan önce Afrin'de 20 milyon civarında zeytin ağacı olduğu belirtiliyor. Zaten, Rojava'nın Afrin Kantonu tarımsal üretimiyle meşhur verimli bir yer. 50 bin hektar civarında tarım arazisi olduğundan bahsediliyor.

Şu sıralarda zeytin ağacı sayısının 13-14 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, birkaç yıl önce Suriye sınırında inşa ettiği duvar için Afrin'de bulunan zeytin ağaçlarını yakmış.

Sınırın bu yakasında Türkiye'de, hükümet eliyle zeytinliklerin talana açılması girişimleriyle az mücadele edilmedi. Geçen yıl zeytinlik sahalarda yatırım yapılmasına izin verilmesine yönelik düzenlemenin Meclis'te yasalaşmasının önüne geçildi ancak, yedi kez gündeme gelmiş zeytinlikleri talana açma girişiminin sekizinci hamleyi yapmayacağını hiç garantisi yok. Bilakis...

Dolayısıyla kendi memleketinde arsızca doğayı yağmalatan AKP iktidarı için başkasının toprağındaki bırakın zeytin ağaçlarını, insan yaşamının hiçbir değeri yoktur.

Afrin, kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüş Arap ve Türkmenlere de ev sahipliği yapan ve asayiş kuvvetleri sayesinde güvenli, IŞİD'in nüfuz edemediği bir bölge.

Mültecilerle birlikte toplam sivil nüfusun ise 1 milyon üzerinde olduğu belirtiliyor. Atme kasabasında 28 bin mülteci barındıran kampın adı bile "Zeytin Ağacı Kampı".

TSK ve operasyon başladığı andan itibaren histerik savaş çılgınlıkları atan grupun zeytin dalından anladığı barış değil, orası kesin.

(Bu yazı Pelin Cengiz'in artıgerçek'te yayımlanan "Savaşa barışın simgesi zeytin dalıyla gitmek" başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Karikatür: Halit Şekerci

"ZEYTİN DALI HAREKATI" BASLADI...



dünya kazan, devrim kepçe

Aziz Şah

"İç barış" iç savaşa dönüşüyor!

Barış Burcu Afrika'nın bir haberine cevap verirken "bir gazete" dedi bir tarihte...
Erdoğan ise "bir pespaye gazete" dedi hedef gösterirken...

Seçim süreci boyunca Tufan ve Cemal'in oy beklediği yerleşiklere seslendi Erdoğan Afrika'ya haddini bildirmeleri için...

Neden Kıbrıs'ta olduğunuzu biliyorsunuz, dedi nüfusuna. Sömürgeci iç barışı sağlayın, düşmanın başını ezin!

Tufan tufaya geldi. Cemal da kampanya boyunca sustu, sonra da kustu durdu!



Onların oy bekledikleri sömürgeci yerleşiklerin omuzlarında faşist Zaroğlu ve Arıklı yükseldi...

Seçim kampanyası boyunca Zaroğlu'nu ve Arıklı'yı görmedi ne Tufan ne Cemal...

Erdoğan'ın gerçek iç barış komutanları Tufan ve Cemal oldu!

Yan yana oturdular, tokalaştılar, hediyeleştirdiler faşistlerle...

Koltuk garantisi olunca Cemal'in ağzında bir Arıklı sakızı, çiğnedi da durdu...

Sendikalar sustu, pıstı, kendi içinde kustu durdu. Kendi içinde ne kadar değerli insan varsa onları kesmekle meşguldü bürokrasi. Sendika bürokratları kendi iç muhalefetleriyle uğraşmaktan memleketi görmez oldu...

Faşist YDP'yi onlar da görmedi. Sanki de Arıklı seçimden sonra gökten düştü. Arıklı "sendikalarla mücadele edeceğiz" deyince sendika bürokratları da açtılar ağzılarını yumdular gözlerini, sahte kahramanlık kestiler...

Bakın ne diyor Arıklı? Afrika gazetesi Türkiye'ye işgalci dediği için özür dileyecek!

Hepiniz suçlusunuz, spikerinden parti başkanına! Yan yana oturdunuz, Arıklı'ya "sevgili" ve "sayın" diye hitap ettiniz.

Meşhur filmidir, "Hiroşima Sevgilim". Sizin sevgiliniz Hiroşima bile değil, Arıklı!

Barış Burcu "Türkiye'nin Akdeniz'de -Kıbrıs'ın kara sularında- kazı çalışmalarına başlayacak olması, yaşanmakta olan gelişmelerin doğal bir sonucudur" dedi.

Damat Berat ise ha bugün ha yarın o sondaj yapılacak demektedir bir yıldır...

Baş Erdoğan'dır ayaklar Burcu...

Baş Damat Berat'tır ayaklar kale burcu...

Sömürgeciliğin başı ve ayakları senkronize haledir...

Bir adım Akıncı, bir adım Erdoğan...

Bir adım Damat Berat, bir adım Barış Burcu, kale burcu, burç barışı...

Bir adım Çavuşoğlu, bir adım hükümetçilik oynayanlar...

Alın size "kale-burç barışı": İçte "hepimiz birimiz", içte "iç barış", içte "ezin iç düşmanların başını", dışarıya karşı kinimiz dinimizdir!

Türkiye'nin istilacı yöntemlerle Kıbrıs'ın kara sularında arama yapması Rum'un ve memleketteki durumun doğal bir sonucu ise, Barış Burcular'ın "burç barışı"na dönüşmesi de bu durumun doğal bir sonucudur. İşgalin ve sömürge düzeninin iç barışı Barış Burcular'ın varoluş koşulu, iç barışın varlığı Barış Burcular'ın makamı, koltuğu ve sarayıdır.

Rum'a karşı kinleri dinleridir, iç düşman olarak gördükleri bize karşı da Ankara kıbleleridir. İç barış tam olarak budur!

Liebknecht "kale barışı" tabirini 100 yıl önce Almanya için kullanmıştı. Kale barışını (iç barışı, sahte barışı, sahte dengeyi) bozmaktır devrimci olan. KKTC'deki sahte denge de işgalci düzenin kalesi içindeki barışıdır.

Erdoğan kendisi bozuyor iç barışı, çağırıyor Kıbrıslıları sokağa, iç barış yerine iç savaş istiyor Kıbrıs'ta!

Barış Burcu'nun kadersizliği ise adının baş aşağı çevrilince "burç barışı" olmasıdır...

Burç barışı bitti. Barış Burcular bitti. 2017'nin başında KTÖS'ün önünde toplanan faşistler, ortasında Kıbrıs gazetesinin kapısında biriken kin, sonunda KKTC kuruluş kutlaması için Türkiye'den Kıbrıs'a taşınan bindirilmiş kitalarla bitti!

İç barış çoktan bitti. Afrika'nın önünde getirilen tekbirlerden önce zaten sömürge düzeni savaş ilan etti Kıbrıslılara!

Kale barışını işgalci kendi bitirdi. Sahte denge yerini gerçek sarsıntıya bırakacak, bırakıyor, bıraktı bile...



Harekatın ilk çocuk kurbanı

siyahaber3 - TSK'nin Afrin'e yönelik başlattığı saldırılarda ağır yaralanan 9 yaşındaki Yehya Ehmed Hemade isimli çocuk hayatını kaybetti... Daha önce cihatçı çetelerin saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte İdlib'den Afrin'e göç eden Yehya Ehmed Hemade adlı çocuk, TSK'nin bombardımanına hedef oldu. Bombardıman sırasında ağır yaralanan 9 yaşındaki Ehmed Hemade yaşamını yitirdi.

HBDH': Efrîn'e sefer olur, zafer olmaz

■ **Türk devletinin Efrîn'e yönelik başlattığı işgal saldırılarına ilişkin açıklama yapan HBDH, "Bu saldırı sadece Efrîn halkına karşı yapılmamıştır. Hedefte tüm Rojava devrimi vardır" dedi...**

Anfturkce - Yazılı bir açıklama yapan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) şunları belirtti: "Rojava devrimine ve halklara düşman faşist Türk devleti Efrîn'e karadan ve havadan saldırdı. Yüksek teknik kullanarak, halkların özgürlük mevzilerini bombaladı. İnsanlık ve halkların düşmanı politik İslamcı Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP-MHP koalisyonu, özgür Efrîn'e ve Rojava devrimine saldırarak bölge halklarının baş düşmanlarından birisi olduğunu gösterdi.

Suriye'deki çetelerin hamisi ve en büyük destekçisi olan faşist Türk devleti, şimdiye kadar işbirlikçileri eliyle yapmaya çalıştığı ama her seferinde yenilgiye uğratılan politikalarını bu kez Efrîn'e dönük işgal saldırısıyla bizzat kendisi gerçekleştirmek istiyor. Rojava devrim güçlerini, onun halklara ilham veren direnişini işgal saldırısıyla ezmeye çalışıyor. Ortadoğu coğrafyasından yükselen ve tüm halklara umut olan, kadın özgürlükçü Rojava devriminin kazanımlarını yok etmeyi, Kürt-Arap ve diğer halkların birleşik mücadelesiyle özgürleştirilen Kuzey Suriye'yi kuşatmayı, bu ittifakı bozmayı amaçlıyor.

Bölgesel yayılma emelleriyle, Osmanlılık hayalleriyle Suriye'deki krize taraf olan sömürgeci faşist Türk devleti, tüm planlarını boşa çıkartan Rojava devrimine düşmanlıktan hiç vazgeçmedi. Özgür Suriye Ordusu'ndan El Nusra'ya, DAİŞ'ten kendi örgütlediği irili ufaklı çete gruplarına kadar her yoldan Rojava'ya ve onun kazanımlarına saldıran bu halk düşmanları, şimdi de ordu güçleriyle, tankları, topları ve uçaklarıyla Efrîn'i bombalıyor.

DAİŞ çetelerinin yenilgisiyle en büyük darbeyi alan Tayyip Erdoğan AKP'si ve onların hükümeti, Efrîn'e saldırarak, Kobanê ve Raqa'daki yenilgilerinin intikamını almaya çalışıyor. Tüm faşist güçler onun bu işgal saldırısını destekleyerek, halk düşmanı karakterlerini gözler önüne serdiler. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP gibi düzen partileri de bu faşist politikaları destekleyerek, diktatör

Erdoğan'a akıl vererek, dökülen kana ve işlenen suçlara ortak oldular.

SEFERBERLİK ZAMANI

Efrîn, Rojava devriminin kalbi, onun ateşten mevziisidir. Kadını, erkeği, genci yaşlısıyla, devrim yürüyüşünün en önünde ilerleyen Efrîn halkı, bu bakımdan öncü bir rol oynamıştır. Bu saldırı sadece Efrîn halkına karşı yapılmamıştır. Hedefte tüm Rojava devrimi vardır. Bu saldırı başta Kürt halkı olmak üzere, bölgede yaşayan tüm halklara ve bölge devrimine yapılmıştır. Kadın özgürlüğüne, halkların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kardeşçe bir arada yaşama özlem ve umuduna karşı yapılmıştır.

Hatırlanacağı gibi kanlı karanlık bir örgüt olan DAİŞ çeteleri, Kobanê'ye saldırdıklarında, onları en önce alkışlayan Tayyip Erdoğan ve çevresiydi. Kahramanca süren, görkemli direnişlerle püskürtülen DAİŞ çeteleri yenilmiş, bu onların sonunun başlangıcı olmuştu. Kobanê'ye dünyaya korku salan bir örgüt olarak giren DAİŞ çeteleri, binlerce ölü ve yaralı vererek, başkentleri Reqa'yı bile kaybederek Dêra Zor'a kaçmak zorunda kalmıştı. DAİŞ çeteleriyle birlikte Rojava devriminden tokat yiyen Tayyip Erdoğan ve yönetimi de yenilmişti. Onlar bu yenilginin hıncıyla Efrîn'e saldırıyor, işgal etmeye çalışıyorlar.

Efrîn'e saldırı, Türkiye halklarının ve bölge halklarının hiçbir çıkarına değildir. Sadece diktatör Erdoğan'ın AKP-MHP faşist iktidarının ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Onların bu planlarını boşa çıkartmak için hem faşist hükümete karşı savaşı büyütme hem de Efrîn savunmasına katılarak, işgalcileri yenilgiye uğratmak başta gençlik olmak üzere, tüm devrimci güçlerin görevidir.

Bu savaşa sürülen yoksul halk çocuklarının ölümünden bu politikaya destek veren herkes sorumlu olacaktır. Türkiye'nin onurlu insanlarının görevi, bu halk düşmanı politikalara karşı seslerini yükseltmek, sokaklara çıkarak, Efrîn işgaline ve Rojava devrimine

saldırılarına karşı mücadeleyi büyütme ve her onurlu insanın ahlaki görevidir.

EFRÎN'E DÜŞEN ATEŞ, HERKESİ YAKAR

Özgür topraklarında, kardeşçe bir arada yaşayan halkların coğrafyası Efrîn'e saldıran, insanlarımızı katleden faşist Türk devletine karşı yapılacak her eylem meşrudur şimdi.

Bu insanlık düşmanı faşist AKP-MHP koalisyonuna ve onların tüm çetelerine yenilgilerin en ağırını Rojava topraklarında ve Türkiye'de yaşatmak başta Rojava devrim güçleri olmak üzere, tüm devrimcilerin onur görevidir. Efrîn, tıpkı Kobanê gibi bir onur kalesidir. Onun savunmasına katılmak, faşist Erdoğan ve çetelerini yenilgiye uğratmak için, Türkiye ve Kürdistan gençliği, işçi ve emekçileri seferber olmalıdır. Efrîn mevzilerini doldurarak, faşist işgalci politikaları boşa çıkarmalıdır. Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin ve onun bileşeni tüm güçlerin öncelikli görevi, Efrîn'e saldıran AKP-MHP faşist koalisyonunu bu saldırılarından pişman etmektir. Bu savaş Tayyip Erdoğan hükümetinin savaşıdır. Sonuçlarına da en başta onlar katlanmak zorunda kalacaklardır. HBDH ve tüm devrimci güçlerin görevi, mücadelenin her biçimi ve yöntemiyle harekete geçmek, "Efrîn'e sefer olur zafer olmaz" şiarıyla işgalcilerden hesap sormaktır.

Hiç kuşkusuz, AKP-MHP koalisyonu, onların kanlı ordusu, polisi ve tüm devlet kurumları halk düşmanıdır, devrimci şiddetin hedefi durumundadır. HBDH ve bileşenleri, bu perspektifle hareket edecek, Efrîn'e düşen ateşi, faşist AKP/MHP koalisyonu başta olmak üzere, işgale destek veren tüm güçlerin "evlerine" taşıyacaktır.

Başta Türkiye halkları olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki devrimci demokratik güçleri, faşist Türk devletinin işgal saldırılarına karşı sokaklara, direniş mevzilerine çağırıyor, Efrîn ve Rojava halklarının görkemli direnişini selamlıyoruz."



Cumhuriyet

Aydın Engin

Savaş çığırkanları kolları sıvadı

AKP Reisi Afrin'e asker gücü ve zoruyla girileceğini çok önceden "Bir gece ansızın girebiliriz" diye duyurmuştu. Bitirmekte olduğumuz şu hafta içinde ise "Bugün yarın gireceğiz" deyip durdu.



"Hafta bitti, bugün yarın geçti" derken Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu Afrin'i bombalamaya başladı.

Afrin harekâtının adını, bizleri boş verin, "savaş" kavramıyla alay edercesine "zeytin dalı" koydular. Ölüm saçan bir zeytin dalı...

Zeytin bir Akdeniz ağacı. Sanırım utancından ağlıyordu...

AKP iktidarının laflarının endazesini ölçmekten aciz sözcüleri "Sınırlarımızın güvenliğini almak için bu harekâta zorunluyuz. Bu bir savunma savaşıdır" gibi inciler saçıyorlar.

Ne diyeyim? Ben bugüne kadar "Bu bir saldırı savaşıdır" diyen bir devlet ve bir siyasetçi görmedim, tanımadım...

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Kürt kantonlarından ya da özerk yönetimlerinden ya da eyaletlerden bir siyasal yapılanma oluşmasının Türkiye için neden bir tehlike yarattığını anlamıyorum...

Bu konuda AKP Reisi'nin ve onun "hık" deycisi tayfanın ve AKP medyasının açıklamaları, gerekçelendirme çabaları bana "ikna

edici" hiçbir şey söylemiyor.

"O senin kalın kafalılığın. Tehlikenin farkında değil misin" diyenler çıkacaktır. Çıksın. Aklımın yatmadığına zorlamadan "hı" diyecek değilim.

Irak - Suriye sınırımız boyunca bir "Kürt şeridi" Türkiye için bir tehlike mi? Öyle iddia ediliyor? Peki neden tehlike? AKP Reisi bu tehlikeyi gördüğü için mi ha bire savaş çığlıkları atıyor?

Pek değil. Anlaşılan Ecevit'in 1978'de "Kıbrıs Fatihî Karaoğlan" gibi bir milliyetçi sloganı kullanarak CHP'nin son 50 yıldaki en yüksek oy oranını yakalamışlığından esinlenen AKP Reisi, Başkanlık seçimlerine "Afrin Fatihî Recep Tayyip Erdoğan" olarak girmeyi kafasına koymuş.

Güce tapan, siyasal iktidar uğruna herkesi ve her şeyi ateşe atabilecek bir ruh hali taşıdığı bence artık tartışma götürmez olan AKP Reisi'ni anlamak zor değil.

İyi Parti lideri, Türk milliyetçisi Meral Akşener'i de anlamak zor değil. 17 Ocak günü Twitter'de pek çalıştı. Tweet'lerinde Afrin harekâtına yani savaşa bir itirazı yok, akıl bile veriyor:

"Evet, Afrin'e operasyon yapılmalı. Ama davulla zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarımız, tedbir alır, tuzak kurarlar.

Afrin'e harekât yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı."

Ardından siyasi hasmı Erdoğan ve tayfasının yumuşak karınlarına vuruyor. "...Kefenli tosunların da isim isim tespit edilip, mutlaka askere alınmasını

ve Afrin operasyonunda başrolde yer almalarını tavsiye ediyorum."

Peki sosyal demokrat(?) CHP'nin liderine ne oluyor?

Bu sözler geçtiğimiz cuma günü CHP Parti Meclisi toplantısında söylendi:

"...Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokarsanız Sayın Erdoğan'a çağrıdır, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin..."

Eğer diplomasi sonuna kadar zorlanırsa, hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir. Aksi halde sorun giderek büyür, Türkiye'ye maliyeti büyük olur..."

Neresinden tutalım bu cümleleri? Savaş hava desteği ile başladı. Ne yani, CHP liderine uyup maliyet düşük olacak diye sevinelim mi?

Savaşın maliyeti yüksek olmasın diye akıl vermek sosyal demokratlara yakışır mı?

Savaşa itirazı olmayan ve hava desteğine vurgu yapıp militarist ideolojiye teslim olmak sosyal demokratlara yakışır mı?

Kefen giymiş bir salak sürüsünü savaşa öncelikle yollamayı önerceğine, salak da olsa "Bu ülkenin hiçbir çocuğu ölüme yollanmasın" demek sosyal demokratlara daha çok yakışmaz mı?

"Savaş konusundaki tutum siyasetçinin sınavıdır" derler...

Sınıfı geçen bir siyasetçi söyleyin bana?

Esad: Bu saldırı Erdoğan rejiminin Suriye'ye karşı düşmanca politikalarının bir parçası

Artıgerçek - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Afrin harekâtını "Bu saldırı, Erdoğan rejiminin Suriye'ye karşı düşmanca politikalarının bir parçası" sözleriyle eleştirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad bugün İran Dış İlişkiler Stratejik Meclisi Başkanı Kemal Harrazi ve ona eşlik eden heyeti kabul etti. Esad, "Erdoğan rejiminin krizin ilk başından beri muhtelif adlandırmalarıyla terör örgütlerine muhtelif tür destek temin etmeye dayalı bir tutum takındığını" söyledi.

Heyeti kabul sırasında Esad, "Afrin operasyonu teröristleri destekleme stratejisinin bir parçası. Suriye hükümeti ve Kürtlerin, kuzey bölgesini Amerikan nüfuzundan ve terörist destekçilerinden kurtarmak üzere uzlaşmaya varmasını umut ediyorum" dedi.

SANA'da yer alan haberde şöyle dendi:



"Görüşmede el Esad Suriye ve Irak'ta terör ve destekçilerine karşı sağlanan zaferlerin yanı sıra İran'ın nükleer programında verdiği mücadelenin bölge devletleri ve halklarına karşı hazırlanan dış planları çökerttiğini belirtti. El Esad bu planlarda bölge devletleri ve halklarının parçalanması, egemenlik ve bağımsız kararlarının hegemonyaya alınmasının amaçlandığına dikkat çekti. İran'ın özellikle terörle mücadelede

olmak üzere Suriye'ye muhtelif yönlü desteğine işaret eden Esad; bu desteğin teröre karşı zaferlerde önemli bir pay oynadığını kaydetti.

Türkiye'de Erdoğan rejiminin Halep kırsalının kuzeyi Afrin bölgesine bulunduğu düşmanca saldırı konusunda ise el Esad; bu saldırıyı Erdoğan rejiminin Suriye'de krizin başından beri Suriye ve halkına karşı düşmanca tutum ve politikalarının bir parçası olduğunu altını çizdi. El Esad Erdoğan rejiminin krizin ilk başından beri muhtelif adlandırmalarıyla terör örgütlere muhtelif tür destek temin etmeye dayalı bir tutum takındığına dikkat çekti."

Harrazi'nin de "Suriye'de teröre karşı ardi ardına gelen zaferlerden dolayı el Esad ve Suriye halkını kutladığı" ve "Bu zaferlerin gerek siyasi gerekse siyasi alanda büyük ve şanlı bir zaferle taçlanacağına inandığını" söylediği ifade edildi.

Rüzgara Karşı

Bülent Tümen

YEMİN BOZMAK, O KADAR KOLAY MI?

Hayatımızda yemin de var, yemin bozma da... Çeşit çeşit yemin var, bazıları buna "Andiçme" de der...

İlk duyduğum yemin, mahkemelerde de kullanılan ve "Vallahi" diyerek söylenen yemindi...

Eskiden aile ortamlarında da söylenirdi: "Doğru mu söylüyorsunuz? Yemin et bakayım!" diyenleri duymuştum mahalleden...

Beyaz önlüklü hekimlerin de yemini var diyorlardı, onu da çocukken duymuştum...

Hekimlerin yemininin adına "Hipokrat yemini" derlermiş...

Antik çağda yaşamış, Batı tıbbının kurucusu kabul edilen Hipokrat (Hippokrates) ya da öğrencileri tarafından yazıldığı kabul edilen bir yemin...

Hekimlerin mezun olduklarında mesleğe başlarken ettikleri sembolik yemindir diyorlar...

Polislerin de yasalara bağlı kalarak görev ifa edeceklerine dair ettikleri yeminleri var...

Hâkimlerin de göreve başlarken ettikleri yeminleri var...

Eskiden mücahitlerin ve TMT mensuplarının da yeminleri vardı...

TMT'nin yeminleri gizli yapıyor diyorlardı... Sonradan askerlikte de yemin törenleri yapılmaya başlandı... O törenler halka açık yapılmaktaydı...

Şimdi de malum, bugün milletvekillerinin yemin ya da andiçme töreni yapılacak...

Kısaca, yemin olmadan herhangi bir göreve başlayamayız!

Bu işler Türkiye dışında başka ülkelerde nasıldır bilemem, bu konuda hiçbir araştırma da yapmadım...

1980 Yılı Eylül'ünde, Mağusa Gülseren'de yedek subay adayı iken ilk kez yemin etmişim, askeri üniforma ile...

1982 Yılı Nisan'ında da, Polis Örgütü'nde Lefkoşa Sarayönü'nde polis üniforması ile yemin etmişim...

En az 1 yemin etme faslı yaşıyor erkek doğan bireyler bizim buralarda...

Sonra da mesleğine göre, eğer kişi erkekse 2'nci yemin yaşıyor; hele milletvekili de seçilirse 3'üncü yemin, şart...

Kadınlar için askerlik yemini yok, onlar bu yönden şanslı mı, değil mi? Bilemem...

Eğer milletvekili seçilen kadınlar, meslekleri için yemin etmemişlerse, bu gün yapacakları yemin, hayatlarının ilk yemini olacak...

KKTC Anayasa'sının 82'nci maddesi "Andiçme" ile ilgilidir...

Milletvekilleri görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:

"Devletin varlığını ve Bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması için çalışacağıma; Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

İşte bugün bu metin, bütün milletvekilleri tarafından tekrarlanacak meclis salonunda...

Arkasından da Reis-i cumhur, yeni hükümet için bir milletvekiline görev verecek...

Görünen o ki, kurulacak yeni hükümet 4'lü koalisyon şeklinde olacak... Eğer milletvekilleri dışında Kabine'ye Nazır atanacaksa o Nazırlar da mecliste yemin edecek, ya da andiçecek...

Köyde bir tanıdığım vardı, emekliydi, "Annın planı" sonrası yapılan seçimlerde kendisine sormuşlardı:

"Hani 'O' parti için çalışacağına yemin etmişin, şimdi ne oldu, ne değişti?"

-Geçen akşam dua ile o yeminimi bozdum! Onun için "Bu" partiye çalışabilirim artık! demişti... Arkadaşların, "Yemin bozmak, o kadar kolay mı?" demesi üzerine, rahmetli tanıdığımız: -Dua'yı doğru okuyabilirsen, yeminini kolaylıkla bozabilirsin! demişti...

Gene gonaşuruk buruşda...

Günün Manisi

Emine Hür

Nakış sim derindedir
Saha çim derindedir
Aday seçim derinde
Halk geçim derindedir

Kitap Dünyası



İpek Yolu

PEGASUS
YAYINLARI
Peter Frankopan
Mengü Gülmen

ÖZDEYİŞLER

"Aptallar utanılacak bir
şey yaptıkları zaman,
mazeret olarak o işi her
zaman yaptıklarını
söylerler."
Bernard Shaw

TADIMLIK

ne kadar mutlu
ve ne kadar
büyük bir kuş olurduk;
onun sessizliğinden
aşağıya bakarken
'barış'ın çırpınan kanatlarına.
özlemiştik barışı zaten.

M.Kansu

"Büyük bir kuş olurduk" adlı şiirinden



Mahmut Anayasa

Dikkat: Biri bizi gözetliyor...

2013'te yazmışım... Beş senede 215 minareyi bulduk, demek ki iki yıla kalmaz 500 olur... Kıbrıs'ta 500 Minare, Beri Come my son, Beri Come... - Mahmut Anayasa 20 Ocak Pazar Afrika Gazetesi

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta Kuran kursu açılacak, açıldı... Tek tek basarak, bade süzerekten ve de "Kimi aileler çocuklarına tenis kursu ister, kimi aileler de Kuran kursu" diyerekten... Well done guzzum...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta üniversiteler başı bağı öğrenci dolacak, doldu... Çayırda buldum seni, ellere vermem seni bannem... Because kelle başı beş bin Avrocuk... Completely, lilli...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta İmam Hatip Lisesi açılacak, açıldı... Doktor Civanım, ah seni istiyorum canım... Doktor OUT, üfürükçü İN... Savırt imamı ağzıma da dişim broken olsun...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta İlahiyat Fakültesi açılacak, açıldı... İlahi tangrım bu kafirler cehennem ateşlerinde şefdali kebabi olsun... Üsdüne da bir afrozacık içelim da gay etmeylim be gumbaro... Evening evening don't make me number bannem...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta devasa Külliye inşaatı yapılacak, yapıldı... Dı dı dı din, Muhteşem Sülümanın ayak izleri Miamiya'da... Bre mel'unlar, bre zındıklar sizi zemmem suyu değil, garbolit sabın bile paklamaz... I come to lengerden, su içdim külliyyeden...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta cami sayısı okul

sayısını geçecek, geçti... Kıbrıs'ta 500 minare beri come my son, beri come... Minarenden at beni, en aşşağa dut beni... Together ve solo türküler dinlediniz...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta sokaklarda tekbir sesi duyacağız, duyduk... Sesim gelürmüü? 1285'e kısa mesaj at, tekbir cebine gelsin... Ya da 5821 yaz cep, tekbire gitsin... Cennet arsası, şehit çocuklarının çocuklarının çocukları arsalarından daha giymatlıdır şimdi... Mandırada sabah oldu, play GG...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta insanlar birbirine "Hayırlı Cumalar" diyecek, dedik... Cumartesi'ler hayırsız, Pazar'lar bastarda... Diğer günler ise cami havlısında... Baby, yannama yannama come to me... Kimlerdensing ya guzzum sen?

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta siyasilere Cuma namazına gidecek, gitti... Sening en güzel yering, gahverengi gözlering... Perşembe yat gonyaya, Cuma yalla namaza... Why high one why...

Hasan Ulaş Altıok

KIB-TEK "NAMUSUNUZ" DEĞİL Mİ?

KIB-TEK'in maliyetlerini düşürebilmek için tek kuruluşluk yatırım yapmayan, kamunun elektrik borcunu ve özel sektör sübvansiyonunu kuruma ödemeyerek finans maliyetlerini artıran, elektriğin ucuza kullanımını sağlayacak akıllı sayaçlardan gerektiği gibi yararlanmayan UBP, en son olarak da seçim kazanma uğruna seçim yasaklarında yandaşlarına kurum hesabından peşkeşler çekerek kurumu daha da zarara sürükledi.

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta Bakanlar Hacca gidecek, gitti... Bir peşrev çek bize be Hacı Sunat, we miss you yau... AKP'ye giderken yanınızda bulunması gerekli üç şey; Hacı Sunat, Hacı Yağı ve Grasso, what a bok trio...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta marketlerde içki ve sigara satılmayacak, başladı... İşgele dedikleri, gonyaksız marketleri... Bu marketi Marpalasak da mı saklasak, Marpalamasak da mı saklasak? Call me mother, I get you helicopter...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta restoranlarda içki satılmayacak, o da başladı... Pala bıyık with pala amblem, eşittir seksen günde devr-i alem... What is your istek? Şalgam suyu with steak...

-Kim derdi ki Kıbrıs'ta üniversite içine cami yapılacak, yapılıyor... From Digomo to Forbes with love... Yanıma gel yanıma, uzaklaşma benden sığın yakın doğuma... Vering genne mezarlığı da bitsin bu alem...

Dikkat: Biri bizi gözetliyor...

Ümit İnatçı

Mevlüt abilerinin uyarısı üzerine sünme gabiliyeti olan bir açıklama yapan Kudret, işi "Hüseyin'siz olur" demeye getirecekti ki önceden harcandığı laflar ayağına dolandı. Ben de ufukta UBP-HP koalisyonu var diye bir kaniya varmışım. Aslında bu hamle HP'nin daha da büyümesine vesile olabilirdi. Kendi açılarından en verimli koalisyon UBP'yle olanıdır; dörtlü koalisyon etkilerini dörtte bire indirecek ve istedikleri gibi performans sergileyemeyecekler. En ilginç konum Serdar'ın. Bizim gardaş KT siyasetinin adeta hacıyatmazı. DP'nin oylarını yağmalamak ve kendisini de atıl duruma getirmek için seferber olan UBP'nin eşantıyon akıllı gezgin MV adayları Serdar'ı yine karşılarında buldular. Arkadaşlar itiraf edelim bu aptalca yapılan erkeç seçim oldukça eğlenceli bir hal alıyor. Mesela ben en fazla Serdar'ın yerinde olmak isterdim; aklımdan neler geçer neler... Mesela Hüseyin'e derdim ki: bak gardaş, benden sana kaçanları asla bakan yapamazsın; yapacaksan ben yokum. Neyse gene fazla fantazi yapıyorum galiba... Düşünüyorum da boykot yapmak bile az kalır artık. Yok sayacaksın ya da dalga geçeceksin; Hüseyin'in buna hakkı var da bizim yok mu? Hükümet yolundaki ayak oyunlarına tekrar dönecek olursak, "sol" partilerin dışta kalıp bir muhalefet koalisyonu kurmalarından yanayım. Kıbrıs'ta çözüm odaklı, oldukça tazyikli bir muhalif gücün gerekliliğine inanıyorum...

Bağımsızlık Yolu

Özay Hüseyin KURTDERE

DEVLET OKYANUSLAR KADAR DERİN DEĞİLDİR



Derin devlet diyoruz, ama devlet ne okyanus kadar derin, ne de uzay kadar sonsuzdur. Aslında herşey halkın gözü önünde yaşanır. Mesele devletin derinliği değildir. Bütün mesele derin devlete

kimlerin hizmet ettiğidir. İşte bilinmeyen yanı da budur. Devletin 3 kurumu olan yasama, yürütme ve denetleme zaten bilinen ve görünen yanları, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri, ya da yürütmeden sorumlu hükümet meclisi ve bakanları ile bilinen kısımlar, denetleme yine polis komutanından kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanlarının da tek tek isimleri ile bilindiği kurumlar...

Sonuçta devletin sahibi olan tröstler holdingler ve sahipleri de muamma değildir. Devletin bilinmeyen yanı gizli ödenekten maaş çeken iş bitiren tetikçilerdir.

Peki bir devlet neden gizli ödeneğe ihtiyaç duyar, ya da neden tetikçi veya

yeraltı örgütleri ile işbirliği yapar. Esas sorulması gereken üzerinde durulması gereken de budur.

Devletler, bir yandan demokrasi reklâmı yaparken ve gerek dış ülkelere gerekse kendi halkına demokratik yanlarını gösterirken, yine kendine bağlı devlet katkısı alan kitle örgütlerini kullanır. Sarı sendikalar dahil bir çok kitle örgütünü göstermelik demokrasi ya da demokratik hakların temsilcisi olarak halkın gözü önüne serer. İş devletin devamını gerektiren şartları korumaya gelince, işte o zaman gizli ödenekten yararlanan tetikçiler devreye girer. Beğenilmeyen sivri kalem gazete ve yazarların susturulması, ya da güçlü sendika ve sendika başkanlarının susturulması görevini bu insanlar yüklenir.

Devletin gizli gücü olan MIT'ten başlayıp halkın içine kadar inmiş bir örümcek ağından bahsediyoruz.

Basit bir kolaj/karikatür sonucu Afrika gazetesi önüne biriken yobaz kalabalık da öyle sözde duyarlı kitle örgütü, ya da halkın duyarlı insanları değilirdi. Devletin bilinmeyen yanının kullandığı kirli kalabalık.

Belki aralarında sadece Erdoğan hayranlığı olan bilinçsiz cahil insanların da olabileceği gibi bir çoğu bu işler için biriktirilmiş ve bir arada tutulan derin insanlardır.

Tıpkı 1996 yılında İsak ve Solomu'nun katledildiği sınır olaylarında bir araya getirilen provokatörlerin yönlendirdiği insan grupları gibi...

O tarihler tam da Kıbrıs'ın AB üyeliği görüşmeleri sürecinin başladığı yıllar. AB kurucularından olan Almanya da tam olarak bilinmeyen bir motosiklet derneği Avrupa'yı baştan başa içine alan bir motosiklet turu düzenlemiş. Ne tesadüftür ki turun bitiş yeri kuzey Kıbrıs Karpaz yarımadası ya da Apostolos Andre Manastırı. Ve aynı anda Türkiye'den de Kıbrıs'a taşınan faşistler...

Düşünün bu olayın üzerinden 9 yıl sonra açılmış olan sınırlarda bu provokasyonlara ne gerek vardı? İki Kıbrıslı gencin arka arkaya ölümüne ne gerek vardı?

Bir tek gerekçe görebiliriz. O da kuzeyde kurulan otoritenin egemenlik ispatı... Kontrolün kimde oluşunun ispatlanması ve egemenliğin kullandığı kirli kalabalık

katiller. Bu cinayetleri işleyen şahıslardan bir tanesinin 1996 yılından sonra ani gelişimini de anlayamıyoruz. Bir baktık Türkiye'de ilahiyat okumakta. Sonra ne zaman mezun olmuş, ne zaman Kırgızistan'ın KKTC temsilcisi olmuş... O süre içinde yani 2012 yılına kadar ne zaman profesör olmuş ve yine ne zaman Kıbrıs'a dönüp hangi şartların oluşumu ile milletvekili olduğunu da anlayamayız. Bunun izahını açıklamasını işte yine okyanus kadar derin olmayan devletin gizli ödeneklerinde yatan ilişkilerde sorgulayabiliriz. Polisin önünde polisle birlikte demir cop kullanabilen, adam öldüren ve yargılanmayan bırakınız yargılanmayı, o tarihten sonra sürekli devlet içinde yükselen bu insanları ve ilişkileri sorgulamalıyız.

Sözde eşdeğerler için açılacak paketlerin, daha açılmadan dağıtılan toprakların sahiplerin ve sanayi holdinge ait fabrikaların bir anda el değişmelerini, ya da bankalardan çıkan hesap dışı milyon dolarları devletin derin ilişkilerinde sorgulayabiliriz...

gazete360

Ayfer Yazkan Kubal

Türkiye'nin hocaları

Hocalar deyince, yanlış anlaşılma olmasın tabi, demek istediğimiz bilimsel çalışan, araştırma yapan, kendi alanında insanlığa, doğaya katkı sağlayan hocalardan bahsediyoruz. Öbür 'hocalar' zaten Allah'a havale, değil mi?

Üniversite kelimesi latince universitas kelimesinden geliyor. Belli bir kurumla ilişkili olan insanlar grubu veya bir bütün manasında... Takriben 1100 yıllarında Bolonya Üniversitesi, hocaların akademik özgürlüğünün olduğu dair bir belgeyi (Constitutio



Habita) ortaya koymuş. Bunun sebebi hocaların, güç odakları veya güçlü bireyler karşısında fikir üretmekten korkmalarını sağlamak. Laiklik de bunun en büyük garantisidir. Okuma-yazmanın kilisenin/din görevlilerinin tekelinde olduğu ve mümkün merteye ahalinin bu 'okuma-yazma' işinden uzak durması için, o karanlık odaklar uzunca müddet bir direnç gösterdiler. (Bu noktada herkese Umberto Eco'nun Gülün Adı adlı eserini şiddetle tavsiye ederim. Okuma imkanınız yoksa, Sean Connery'nin başrolü oynadığı muazzam filmi de seyredebilirsiniz.)

Literatür, okunduğu, paylaşıldıkça, geliştirildikçe büyür ve dünyamıza ışık tutar. İster sosyal bilimler olsun ister fen bilimleri, kural budur. Bu kurala ters giden bir ülke yanı başımızdaki komşumuz Türkiye. İsterseniz komşu yerine anavatan da diyebilirsiniz tabi. Türkiye, artık hocalarını yerli ve milli yapacakmış. Bunun için hazırlıklar yapıyor. Hocanın, yerli ve millisi eğer kulağınıza hoş geliyorsa, ileride bir doktorun ellerinde ölmeye, bir din tüccarının maddi manevi sizi kandırmasına, bir depremde bina altında can vermeye; razısızın demektir. Paranız, pul olsun mu? Ekonomi de bir bilim dalıdır. Haaa, razı değil misiniz? O zaman bilim ile uğraşan insanların evrensel olduğunu, evrensel olmanın da en önemli gereğinin kendi ülkeniz dışındaki bilim insanlarıyla ve onların eserleriyle iştigal edebilmek olduğunu biliyorsunuzdur. Evrensel ile milli arasında bir çakışma yoktur ve olamaz. Evrensel, bütün insanlığa dair ise ve siz de bu insanlık ailesinin bir parçasıysanız, hiçbir milli değerinizle çakışmaz. Eğer sizin milliden anladığınız, ırkın ve milletin tüm dünyadan üstün olduğu ise, biraz da kitap okuyup, bir daha düşünün. Her milletin tarihi aynıdır. Acılar ve zaferler...

Yabancı dil şartı kaldırılın, merkezi sınav kaldırılın diyen cahil cühela bir grup insan, şimdi Türkiye'de bunun savaşını veriyor. Maksat her alanda olduğu gibi, AKP tabanından gelen ve AKP döneminde doğru düzgün bir eğitim almamış kişilerin, üniversitelere kapılanmasını sağlamak. Ve tabi iktidar da buna çanak tutuyor. AKP genel başkanı bunu onaylıyor.

Teknolojinin ve özgür bilimsel düşüncenin beşiği Amerika, İngiltere ve Japonya bütün dünyayı adeta elinde tutuyor. Bu ülkelerin insanları, farkında olsalar da olmasalar da bir avuç bilim kahramanının sırtında yükseliyor. Her ülkenin her bir bilim insanı veya hocası, yurtdışı ile bağlantılı olmak zorundadır. Dünyadaki gelişmeleri takip etmeden, kimse ne kendine ne bilim dalına ne de ülkesine fayda sağlayamaz. İngiliz ve Amerikalı bilim adamları; İngilizce ile yetinmeyip daha fazla dil öğrenmeye çalışırlar. Halktan bahsetmiyoruz burada, dünya toplumunu yücelten, yüceltirken kendi ülkesini ve insanlarını saygın kılan, kişilerden bahsediyoruz. Türkçe konuşan bir akademisyen, fevkalade bir İngilizcenin yanında bir ikinci dil, ve hatta bir üçüncü dil bile bilmelidir ki daha fazla literatüre hakim olsun. Bunların bir sentezini yapabilmek ve kendi tezini ortaya koymak için bu bir mecburiyettir. Bu çerçevenin dışında yapılan her tür çalışma 'dostlar alışverişte görsün' çalışmasıdır. Ya da TV'lere çıkıp birileri adına sözcülük yapmaktır.

Türkiye'nin ne hukuku kaldı ne anayasası ne de eğitim sistemi... Bütün bu topluma değer katan alanlar bir bir eriyor. Dünyadan soyutlanmak istiyorsa, Türkiye, çok doğru bir yoldadır. Osmanlı'da da yabancı dil bilenler sadece gayri-müslüm kişilerdi. Sonradan anlaşıldı yabancı dilin önemi ve böylece, lisan meselesine eğildiler ama tabi, çok geç kalmıştı. Osmanlı, bilimin de önemini geç kavradı, anladığında ekonomi bitmiş, Avrupalı mucitler ve bilim adamlarının açtığı çığır, Osmanlı'yı bir hammadde ülkesine çevirmişti. Evet, Osmanlı'ya kesin bir dönüş var. Ecdad Osmanlı'nın yanlışlarını anlayıp geç kaldığı bir döneme dönme hevesi acı verici. Yerli ve milli kültürünüz ve mutfağınız olabilir ama bilim adamınız olamaz. Kıbrıslı Türklerin bu ayrımın farkında olduğunu düşünüyorum ancak Türkiye'den ithal edilenlerin arasına yakında bu fikir de eklenebilir. Nispeten küçük varlığımızı, sayıca azlığımızı Kuzey Kıbrıs'da ancak insan kalitemizle bertaraf edebiliriz. Bu da sonuna kadar özgür, laik bir sistem içinde liyakat esasıyla yükselen insanlarımızla olur. Uyduruk kaydırlık adamları milli hoca diye lanse etmek aldatmanın dik alasıdır.

Mizahistro

GURKUDA EXPRESS / AE Production (mizahistro@gmail.com)

AKŞAM AJANS

UBP'siz bir hükümeti halka karşı saygısızlıkla suçlayan Eski Başbakan Hüsoli Saygıkoğlu, %36'ya rağmen kurulan 4'lü oluşumun Sivil Darbe olduğunu niteledi. Kaç sefer uğraşip seçilemeyen ve babasının ite kaka zorla siyasete kazandırdığı yeni vekil Mersiye Egoaltay ise Bakanlık hayalinin suya düşmesi nedeniyle saatbaşı tweet atarak halka saygı duyulması gerektiğini, papağan modunda yazmaya devam ediyor. Halka saygı göstermeyenlerin muhalefete düşerek saygı felsefesi yaptığını ifade eden CTP Başkanı Tufan Ederduman; "Alma mazlumun ahını, çeker aheste aheste" atasözünü tweet atarak paylaştı. Uzun süre sesi çıkmayan ünlü meyhaneci Demirkıran sessizliğini bozarak "Allah hepinizin bin gara belasını versin. Makamı kapıp garı gancık peşinde koşan, mamma-avanta sevdalisi, ego düşkünü, iradesiz karaktersiz adamlara gidip de oy vereni bilmem ne yapayım" beyanatında bulundu.

ÖZGÜRGÜN:
BU BİR SİVİL
DARBEDİR



SORU KÖŞESİ

Mevcut ekonomik sıkıntılar içinde bir arkadaştan hangi amaçla borç alınamaz?

- 500 metrekare havuzlu villa
- Porsche&Jaguar&Lamborghini
- Özel uçak
- Gabareden program/saatlik
- Kanarya Adaları Tur Paketi
- Borç veren geri zekalıdır (Borç veren=Tacize Uğrayan)
- Borç verilebilecek bir ortam kalmamıştır
- Borç vermek göthe vermeye benzer
- Boyle enayi arkadaşta can gurban

SABAH AJANS



HAFTANIN SÖZÜ

Sivil darbe, pipiye ve cüzdana kilit vurmanın yegane çözümüdür.

(Fazıl Hüsno Tavlarca)

Bir önceki seçimde parti başkanları İrsen Buçukoğlu'nu sandıkta bırakarak temiz bir sayfa açan UBP seçmeni, onun yerine süttten çıkmış ak kaşık Hüsöyü getirdi. Ancak açılan yeni sayfanın yapışılı olduğunu farketmemek, hazin sonu getirdi. Gelenin gidini arattığı lafının yanısıra hepsi aynı bok, felsefesinin de damga vurduğu siyasi partilerde, temiz sayfa açmanın inandırıcılığı da

pek kalmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan TKP Lideri Memocan Çakıçakmakoğlu "Halkımız ne yazık ki lafta temiz ama çarşafda pis olanları uygun görmüştür. Siyasette devam edebilmenin yolunun pis olmaktan geçtiğini savunan Çakıçakmakoğlu, yakın bir zamanda Türkiye'de aftan yararlanıp hapisten çıkarılanın oluşturduğu bir grupla siyasete devam edeceğini açıkladı.

BURAM BURAM KIBRIS

Maraba Ali : Ağam bizim bacılara dün gece tecavüz etmişler
Hüso Ağa : Gerizekallılar gece evden çıkmasınlar. Kim dedi etek giysinler
Maraba Ali : Ama sizin hanımlarınız da etek giyiyor
Hüso Ağa : Kutularına çip taktırdım. Bir bok olmaz
Maraba Ali : Çip nedir ağam ?
Hüso Ağa : Senin aklın ermez ula hırbo
Maraba Ali : Bu akşam diğer köy ağaları canlı yayına çıkacak. Davetiniz var ağam.
Hüso Ağa : Sittiret ipneleri. Bu aptal halk olduktan sonra evden çıkmasam bile seçilirim
Maraba Ali : Ama onlara ve halka saygısızlık olmaz mı ağam? Hem programcıya?

Hüso Ağa : Çıksam ne olacak. Biri onu niye becerdin, diğeri hangi pozisyonda yaptın, Dolarları nerden buldun, malikaneleri nasıl aldım. Bunları soracaklar. Ne cevap vereceğime daha karar vermedim. Gidip elektrik mi keseyim orda.
Maraba Ali : Ağam seçimi kazandınız ama kimse sizinle ortaklık için görüşmüyor
Hüso Ağa : Dört tane gerzek. Birbirini yesinler. Buldular benim gibisini de bunadılar. Halkın iradesine çomak soktular. Neyse bunlarla vakit kaybedersem Ahu ile randevuya geç kalacağım
Maraba Ali : Ahu kim ağam ?
Hüso Ağa : Sıradaki kurbanım. Birkaç hafta beni çeker artık.

ŞİİR KÖŞESİ

Bekliyor Recep tetikte
Edecek gelene dikte
Kemik arama mikte
Keramet var delikte
xxx
4'lü 3'lü farketmez
Sabah yeyin pekmez
İradesiz güç çekmez
Afallar kalır gitmez

AFRKA

ÖNCEKİ GÜN

İşgalin adı yaldızlı sözlerle alınıp pullanıyor. Bizimkini "baş" ile süslediler, Suriye'de ölüm kusan jelleri ise zeytin dalı taktılar! Kıbrıs'a üzümlü hareket olursa Yasemin Harekatı olur herhalde!

AFRKA

Kıbrıs'a Barış Harekatı, Suriye'ye Zeytin Dalı Harekatı

Türkiye'den bir işgal hareketi daha

ABD'nin gas vermesinden ve Rusya'nın da desteklediği yaklaşımlardan sonra Türk savası kaçınılmazdır. ABD'nin Katarlı destekleriyle Suriye'de işgal hareketi başlatılması, Suriye'de işgal hareketi başlatılması, Suriye'de işgal hareketi başlatılması...

Dört parti bakanlıklar konusunda anlaşta...

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa

Ahmet Mısırlı Eczanesi:
Gazeteci Hasan Tahsin
Cad. 42/6 Lemar Yolu
Serena Butik Karşısı
Ortaköy Tel:2239393
Abbasoğlu Eczanesi: Şht.
Hüseyin Ruso Cad. Dük.
No:112 Yarım Gelinlik Yanı-
Çangar Ltd. Karşısı K.
Kaymaklı Tel:2271664

Mağusa

İçten Eczanesi: İsmet İnönü
Cad. 2/D Başman Petrol
Yanı Sevda Çiçekçilik
Karşısı Tel:3670100

Girne

Rızki II Eczanesi: Mülk Plaza
No:11 Lemar Yolu
Çatalköy Tel:8245606
Nurçağ Eczanesi: Şht.
Dursun Özarsaç Sok. No:6/
2 Eski Passport Restoran
Yolu Tel:8151025

Güzelyurt

Sevil Eczanesi: Ecevit Cad.
No:53 Tel:7143591

İskele

Ersu Adan Eczanesi: Dr.
Fazıl Küçük Bulvarı
Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4
Ötüken Tel:3788887-
05338692873



KURSIYERLER ZEYTİN AĞACI DİKTİ

■ 34. DÖNEM TURİST REHBERLİK KURSU'NA DEVAM EDEN 37 KİŞİLİK GRUPTAN GÜZELYURT DOĞA VE ARKEOLOJİ MÜZESİ'NİN AVLUSUNA ZEYTİN AĞACI...

Tanıtma ve Pazarlama Dairesi'nin düzenlediği 34. Dönem Turist Rehberlik Kursu'na devam eden 37 kişilik grup, eğitim ve gezilerin bitmesi dolayısıyla Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi'nin avlusuna zeytin ağacı dikti. Dairenden yapılan açıklamaya göre, grup adına açıklama yapan Taner Polat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörü olan turizmde bizler adımıza gelecek olan turistlere ayna tutan kişiler olacağız. Rehberler ülkesini seven ve onun için uğraş sarf eden kişiler olmalıydılar. Bizlerde bu vesileyle doğamıza bir anı zeytin ağacı dikerek katkı sağlamak istedik" dedi. Turizmin yeni elçileri olarak göreve hazırlanan grup, iki buçuk aylık eğitim ve gezi programlarını tamamlamış bulunuyorlar. 37 kişilik grup, staj süresinden sonra gerçekleştirilecek sınavların ardından kokart almaya hak kazanacak.

BULMACA

Soldan Sağa:

1-Gerçek olmayarak, yapmacık olarak.
2-Eski dilde "Adlar, isimler".
Yıldırım. 3-İş dünyasında "Sınırlı" anlamında kullanılır. 4-Ters okunuşu "Fotoğraf makinası".
Vurgusuz şart eki.
5-Yaydan çıkan. Kırmızı. Büyük ve gösterişli ev. 6-Harf okunuşu. Su, şeker ve limon suyundan yapılan içecek. 7-İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık. Koyun yavrusu.
8-Sarhoş veya külhanbeyi bağırması. Avrupa'da bir nehir.
9-Eski dilde "Yeri ölçme". Sona "E" konursa "Dikişte kullanılan pamuk ipliği" olur.
10-İnsan vücudunun dış yüzü. Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahve rengi. Bir nota.
11-Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, merhale. Ülkemizde bazı restoranlarda sunulan bir Meksika yemeği.

Hazırlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

Yukardan Aşağı:

1-Saatin, dakikaları gösteren ve akrepten daha uzun olan ibresi. Borudan kol almakta kullanılan bağlantı parçası. 2-İsyen eden. Doğa üstü güç. 3-Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan. Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan. 4-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay. İskambil oyununda "Biri". 5-Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf. Binek hayvanı. 6-İlaç, merhem. Kur'an. 7-Suda yaşayan, sevilen beyaz eti için avlanan iri bir böcek. Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş. 8-Ters okunuşu "Beyaz". Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı ev, apartman gibi yer, ikametgâh. Aktinyum'un kısaltması. 9-Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi. Sodyum'un kısaltması. İri karınlı, mızrapla çalınan bir Türk müziği çalgısı. 10-Beyaz. Tanrı tanımı. 11-Birinin geçirdiği yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği şarkı.

Dünün çözümü

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H	Ü	R	M	E	T	E	T	M	E	K
2	İ	M	A	H	E	L	A	M	A		
3	P	I	L	A	V	İ	S	T	I	F	
4	O	T	S	E	R	T	E	D	A		
5	G	İ	R	A	N	E	A	L	A		
6	L	E	K	L	I	A	R	I	F	E	
7	İ	İ	A	Ş	E	A	N	E	F		
8	S	E	K	E	M	A	L	G	E		
9	E	B	E	R	İ	S	A	L	E		
10	M	A	N	İ	A	T	M	A	C	A	
11	I	T	A	L	I	K	A	M	E	L	

KAFKAS'TAN PREMATÜRE ÇOCUK BÖLÜMÜ YARARINA KONSER

Müzik Gönüllüleri Derneği (MGD) Korusu Şefi Cem Kafkas, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Prematüre Çocuk Bölümü'ne mali katkıda bulunmak üzere konser veriyor. Müzik Gönüllüleri Derneği'nin organizasyonu, Near East Bank katkılarıyla düzenlenecek konser, 27 Ocak Cumartesi akşamı Acapulco Otel'de olacak. Konser saat 20.00'de başlayacak. Dernekten verilen bilgiye göre, konserin geliriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yenidoğan çocuklara yoğun bakım hizmeti verilen "Prematüre Çocuk Bölümü"ne mali katkıda bulunulacak. 25 TL'den satışa sunulan biletler dernek yetkililerinden veya konser gecesi girişten alınabilecek.



ARANIYOR

30-45 yaşları arasında refakatçi yatılı bayan aranıyor. Yabancı ise İngilizce-Rumca bilmesi gerekli. Pazar gündüz izinli olacak.
Tel:05338307206

ARANIYOR

Okulumuz bünyesinde part-time çalışacak SINIF ÖĞRETMENLİĞİ mezunu Etüt Öğretmeni aranmaktadır.
Little Hands Kres-Anaokulu- Etüt Merkezi
Tel:05338600131-03922274631

KİRALIK VİLLA

Girne Boğaz'da 3 yatak odalı, 2 banyo tuvalet, 1 misafir tuvaleti, geniş mutfak ve oturma odalı, geniş verandaları ile açık özel garajı bulunan 450 metrekare avlu içerisinde, dağ ve Lefkoşa manzaralı iki katlı villa kiralıktır.

Tel: 0533 877 7878

DÜNKÜ SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

DOLAR		EURO		S.T.G.	
Alış	Satış	Alış	Satış	Alış	Satış
3.790	3.810	4.640	4.670	5.250	5.280

İlanlarınız için
22 71338'i arayınız...

SOSYAL MEDYADA GAZETEMİZE DESTEK MESAJLARI

Hasan Sarpten

Fetih: Bir yeri savaşarak almak (tdk). Din işleri başkanlığı sabah tüm camilerde "fetih" suresinin okunduğunu söyledi sorun olmadı. İşgal: Bir yeri ele geçirmek (tdk). Afrika gazetesi "işgal" hareketi diye manşet atınca sorun oldu. Bir de Erdoğan "kıbrıslı kardeşlerini" tepki göstermeye çağırınca "linç" kültürü hızla yayılmaya başladı. Yalaka belediyelerden satılık kalemlere varıncaya kadar herkes kin ve nefret kusmaya başladı. Yazık çok yazık! Bu ülke hızla yaşanamaz bir yer olmaya doğru sürükleniyor...

Serkan Mesutoglu

Afrika Gazetesi'nin attığı manşette Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin - Suriye'ye yapacağı hareketi "işgal" olarak nitelendirmesinden son derece rahatsız olunabilir. Aynen Kıbrıs'a 1974 yılında gerçekleştirilen müdahalenin "işgal" olarak nitelendirilmesinden rahatsız olunabileceği gibi.

Fakat hemfikir olmamak nefret duygularını çağırıştırarak şekilde saldırgan bir tavır takınmayı gerektirmiyor. İnsanlar bir konuda hemfikir olmazlarsa fikirlerini gerekçelendirerek sunarlar, tartışırılar. Buram buram nefret kokan ifadeler birbirimizi anlamaya, barışa değil; körlüğe, sağırlığa, çatışmaya hizmet eder.

Nafiya Horozoglu

Egemenler savaş emri verirken savaşa karşı çıkmak, cesaret gerektirir. Savaşmak değil, barışmak cesaret ister. Tankla, topla, tahriple, şiddetle, ölümlü uzatılmış "zeytin dalı" yoktur. Kirletilmeyen kavram bırakmadılar. Kaptırmışlar kendilerini zafer sarhoşluğuna, savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan ediyorlar. Geçiniz. Savaşlar çözüm değildir, kitlesel ölümdür. Türkiye haklarının %90'ının savaşta, şiddette, talanda, işgalde çıkarılamaz. Her savaş ölüm, travma, müthiş ekonomik maliyet demektir. Bedeli hep halk öder. Dünya egemenleri halklara sürekli savaş dayattı, sınırsız dünyaya 200'ün üzerinde ağır silahlı sınırlara sahip ülke kurdu, halkları hapsetti. Para dolaşımı, meta dolaşımı, doğa katliamı serbest, insana seyahat hakkı izne bağlı veya yasak. Savaşa devam ediyorlar. Bedel halklara. #AfrinSavaşınaHAYIR

Derman Sarachoglu

Afrika Gazetesi'nin, gazete ailesinden birinin burnu kanarsa, bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan olacak!..

Umud Bozkurt

Erdoğan'ın Afrika gazetesini hedef göstermesinden sonra, yarın Afrika önünde güç gösterisi yapmaya hazırlananlar artıyor. Afrika gazetesiyle ilgili mesele bir ifade özgürlüğü meselesidir.

Burası herşeye rağmen farklı görüşlerin demokratik bir ortamda yan yana durabildiği, muhalif pozisyonların dile getirebildiği bir ülkedir. O yüzden Afrika gazetesi yalnız değildir. Gün, çok sesliliğe, demokrasiye, ifade özgürlüğüne inanan herkesin, savaşa ve faşizme karşı güç birliği yapma günüdür.

Hasan Cezaroglu

Suriye'den sonra Afrika'ya da savaş ilan etti! Sesimizi kesecekmiş. Hade be oraşdan!..



Mehmet Yorgancı

Bak bak bak bak...

Kıbrıs'ta yaşadığını söyleyerek Şener Levent'in pkk yandaşısı olduğunu savunan mı istersin?

Kıbrıs'a da bir fetö operasyonu yapıp, suçlu suçsuz ayırt etmeden insanları içeri atmayı savunanı mı istersin?

Bizleri Oros*ü çocuğu mu edeni, para vererek bizlere sahip olduklarını düşüneni mi, barış içinde yaşamak istediğimiz için demediklerini bırakmayanları mı istersin?

Yoksa yarın gazete binasının önüne gidip

hesap sormaya çalışacak olanları mı?

Ma neyin hesabı? Ne için küfür? Bu neyin kafası? Yalan mı? Zamanında yapılan işgal değildi de neydi?

Ne bu gazete, ne de bu şekilde düşünenler sizin ile aynı düşüncede olmak zorunda olmadıklarının yanı sıra, doğruyu özgür bir şekilde yazma, paylaşma hatta savunma hakkına sahip oldukları gibi, düşüncelerinin de hesabını tıpkı sizler gibi vermek zorunda değildiler..

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ DE EYLEME KATILACAK

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sosyal medyada üzerinden duyurdu...

TÜMKAMUOYUNADUYURULUR
Alınan OYBİRLİĞİ Meclis kararı doğrultusunda yarın (Pazartesi) saat 10.00 da AFRİKA Gazetesi önündeki eyleme TÜM BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN KATILMA KARARI ALINMIŞTIR..

Ankara mücadele ederken Lefkoşa TÜRKİYEMİZİN YANI BAŞINDADIR..
Ordayız!

AHMET SENNAROĞLU



Zaroğlu: Bazı şer odakları yine akbalar gibi zor zamanında Anavatanımıza şuarsuzca saldırmaktadır

Bertan Zaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ve Türk milletinin güvenliği için PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla ile başlatılmış olduğu Afrin, Zeytin Dalı operasyonunun yalnızca teröristleri hedef aldığını göremeyen, Suriye'nin kuzeyinde ki tüm savaş ve sorunların müsebbibinin Amerika olduğu siyasi analizini yapmaktan

aciz Afrika Gazetesi ve Doğu Derya gibi Empati yoksunu, Sorumsuz ve gayri milli siyasetin KKTC'de ki bu temsilcileri bilmelidir ki, ordumuz sınırdaki savaşırken tüm Türk milleti de psikolojik savaş vermektedir. En azından bu süreç içerisinde empati yapamıyorlarsa da AKBABA siyaseti yapmayı derhal bıraksın, eşimiz, çocuğumuz bombalar altında yaşarken sabrımızı sınımasınlar."

Zorlu Töre: Çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk ordusunun adaya savaşı değil barışı getirdiğini göremeyenleri ve "harekatı kendi sapık fikirlerine göre yorumlayanları" protesto ettiğini söyledi. Töre'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Türk Ordusu'nun adaya 'Savaşı değil Barışı' getirdiğini göremeyenler bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiklerinin 'Zeytin Dalı'

Operasyonunda bölgedeki huzuru sağlamak için başlattığı harekatı ve maksadını görememektelerdir.

Bu harekatı kendi sapık fikirlerine göre yorumlayanlar, çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Onların bu davranışlarını şiddetle protesto ediyorum. Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs Türk Halkının bedenindeki candır ve Kıbrıs Türk halkı Anavatanının yanındadır. Allah Türk ordusunu her zaman Muzaffer kılsın."

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu'ndan çağrı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu olarak, ülkemizde köriklenmeye çalışılan militarist, milliyetçi ve yobaz kültürü karşı insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam ettiğimizi, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için uğraşacağımızı ve eşitlik sağlayıcı sosyal politikaların bir an önce yürürlüğe girmesi için atılacak olan adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmek için, 22 Ocak 2018 günü saat 09:00'da Meclis önünde bir araya geleceğiz. Sokaktaki mücadelenin sesini yükseltmek ve haklarımızı daha güçlü bir şekilde dile getirebilmek için, tüm dostlarımızı ve basın mensuplarını bu birlikteliğe katılmaya davet ediyoruz.

Mahmut Anayasa

"Afrin Waterloo" savaşı için Hükümet ortaklarından "Athos Serdar" ve "Porthos Kudret" "Yürü Mehmetçik" diyor... "Aramis Cemal" ve "Dartanyan Tufandan" tık yok... Yakışıklı Kardinal "700'üncü Armand Jean Du Plessis De Richelieu" ise Hükümeti düşürmek için Fransa hazinesinden borçlanmakta, zengin rahip arkadaşlarından kredi almaktadır... Bu arada Fransa İmparatoru "Napolyon Recep", işgali altında bulundurduğu Korsika adasında yayınlanan "Le Africa" gazetesi için "Giyotin" çağrısı yapmakta, gülle atılmakta ve herkes tam siper yere yatmakta... Norveç'ten Fransa'ya atladık, idare edin...

Abdullah Korkmazhan

Erdoğan rejimi son dönemde iç politika ve bölgede ciddi bir kriz ile karşı karşıya. Afrin operasyonu büyük oranda bu krizi aşmaya dönük. Zira diktatoryal rejimi artık tıkanıp, sürdürülemiyor.

Rusya'dan alınan izin ve ABD'nin göz yumması ile gerçekleşen pek "Milli" bu operasyon, Erdoğan rejiminin son çırpınışıdır.

Rusya büyük oranda Türkiye ile olan ilişkilerini bozmamak, liderliğini yaptığı Astana sürecinin sabote edilmemesi, PYD/YPG güçlerinden Esad lehine kazanımlar elde etmek için bu operasyona izin verdi. Zira Türkiye verili koşullarda Rusya'dan izin almadan uçak değil sinek bile uçurtamaz.

ABD'nin göz yumması ise Türkiye ile Rusya, İran ve Esad rejimi döngüsünde kırılmalar yaratma amacı taşıyor olabilir.

Ancak kesin olan şu ki operasyon düğmesine basarak Türkiye ve bölge halklarını ateşe atan Erdoğan rejimi, kendi sonunun da düğmesine bastı aslında...

Erdoğan'ın bu hengame içinde çıkıp Afrika gazetesini hedef göstermesi ve açık bir şekilde saldırı talimatı vermesi, nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu gösteriyor. Ferman seninse Kıbrıs bizimdir. Afrika gazetesi yalnız değildir.

Mustafa Billur

Yazdıklarına katılmayabilirsiniz. Ama bir gazetenin yurtdışından hedef gösterilmesine, kitelerin aktif olarak şiddete çağrılmasına, hakarete, ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğe karşı durmazsak, sesimizi yükseltmezsek, dik durmazsak, bizi biz yapan ilkelere taviz verip, sinersek, Politik veya şahsi çıkar hesapları yaparsak, teker teker, sırasıyla önce onu, sonra seni ve beni yok edecekler, yok olacağız!

İfade özgürlüğü, basın, demokrasi, insan hakları birilerinin beğendiğinde benimseyip, beğenmediğinde gözardı edebileceği kavramlar değildir!

Ne Doğu Derya yalnızdır, ne de Afrika gazetesi.

Zaman renk belli etme ve safları sıklaştırma zamanıdır.

Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz? Bedel ödmeden, kimse hiçbir şeyi yönetemez... #işgaleson

Ufuk Tomson Cy

Yunan Başbakanı Çipras, Tayyip'e Kıbrıs'ta işgal var dediğinde, neden tepki koymadınız? Afrika gazetesine neden tepki koyuyorsunuz?

Müge Mavitunali

#Afrika gazetesi bizim sesimizdir. Bizim düşüncemizdir. Yalnız değildir...

MİLLETVEKİLLERİ BUGÜN ANT İÇİYOR

■ **TOPLANTIYA EN YAŞLI ÜYE SIFATINI TAŞIYAN TDP GAZİMAĞUŞA MİLLETVEKİLİ ANGOLEMLİ BAŞKANLIK EDECEK. MECLİS'TEKİ ANT İÇME TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILACAK...**

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün, milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanıyor. 7 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 15 Ocak'ta alan Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) 12, Halkın Partisi'nden (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) 3, Demokrat Parti'den (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) 2 milletvekili, bugün Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başlayacak.

ANGOLEMLİ BAŞKANLIK EDECEK... GENÇ VE ZAROĞLU DA KATIPLIK YAPACAK...

Meclis'in 9'uncu dönem ilk toplantısı bugün saat 10.00'da, en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemlî başkanlığında yapılacak.

En genç iki milletvekili HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da katiplik görevini üstlenecek.

İlk andı Geçici Meclis Başkanı Angolemlî içecek. Angolemlî'yi tüm milletvekilleri ayakta dinleyecek. Ardından geçici katipler Mesut Genç ve Bertan Zaroğlu ant içecek.

Ant içme, ilçelerin ve milletvekillerinin soyadlarının alfabetik sırasına göre yapılacak. Buna göre Gazimağusa, Girne,

Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa sırası izlenecek.

Milletvekilleri Anayasa'da yer alan milletvekili andını kürsüde okuyarak yemin edecek.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Göreve başlayacak milletvekillerinin okuyacağı ant şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

TAK muhabirinin Meclis'ten aldığı bilgiye göre yarınki toplantının gündeminde ant içme yanında Başkanlık Divanı seçimleri de yer alıyor ancak bu gündem maddesi hükümet henüz oluşmadığı için ertelenecek.

AKINCIDAKATILACAK

Cumhuriyet Meclisi'ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edildi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

RESEPSİYON VERİLECEK

Meclis'in yeni dönemdeki ilk toplantısının ardından resepsiyon verilecek. Resepsiyonun ardından Danışma Kurulu ilk toplantısını yapacak. Divanın oluşması için ise hükümet oluşumu bekleniyor.

Öte yandan Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Grup odaları ve

partilerin Genel Kurul'daki yerleri, yeni aritmetiğe göre düzenlendi.

UBP ve CTP yanında, 9 milletvekili ile ilk kez Meclis'e giren HP için de grup odası hazırlandı. Meclis'te grup oluşturabilmek için en az 5 milletvekiline sahip olmak gerekiyor.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'yle Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez 6 siyasi parti temsiliyet hakkı kazandı.

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANACAK

Öte yandan ant içme töreninin ardından bu hafta hükümet kurma çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Başbakan Hüseyin Özgürün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını geçtiğimiz Cuma sunmuştu.

Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis'teki yemin töreninden sonra UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürün'den başlayarak tüm parti liderleriyle görüşmeye başlayacağını ve ardından hükümeti kurma görevini anayasa çerçevesinde vereceğini açıklamıştı.

Hükümetin istifasından sonra CTP HP, TDP ve DP koalisyon arayışları çerçevesinde ilk resmi toplantısını da Cuma günü yapmış, dün de sürdürülen görüşmelerde CTP'nin Başbakanlık ve 3 bakanlık; HP'nin 3, TDP ve DP'nin 2'şer bakanlık alması konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Partilerin koalisyon protokolüne ilişkin görüşmelerinin yarın da devam edeceği açıklanmıştı.

Girne'de bir genç ölü bulundu...

İntihar mı, cinayet mi?

Girne'de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde dün saat 16.20 sıralarında Nusmar Market yakınındaki bir yarım inşaatta bir genç ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa gencin intihar mı ettiği bilinmiyor.

Polis, Girne'de inşaat hâlindeki binanın üst katından atılarak intihar eden şahsın, Lefkoşa'da sakin 17 yaşındaki Veli İrmaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi emniyet şeridiyle kontrol altına alarak çevrede soruşturma başlattı.

KKTC'DEKİ CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

KKTC genelindeki tüm camilerde dün sabah namazında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için dua edildi. Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ın din görevlilerine gönderdiği mesajla, tüm camilerde bu sabah namazında Fetih Suresi okundu, Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk Milleti'nin bekası için dua edildi.

ARANIYOR

30-45 yaşları arasında refakatçi yatılı bayan araniyor. Yabancı ise İngilizce-Rumca bilmesi gerekli. Pazar gündüz izinli olacak.

Tel:05338307206

ŞANEL CİLTÇİLİK

Gazete dergi okul tezleri vs. sıcak yaldız baskı ve ciltleme işleri yapılır.

Tel:05338453338 / 05428768735

Satılık arsa

Gönyeli çemberi hastane arasında satılık Türk malı arsa **Tel:05428606539**

ELEMAN ARANIYOR

Müşteri ilişkileri iyi pazarlama elemanı ve paket program kullanabilen muhasebe elemanı araniyor
İletişim: 2253922-22

ARANIYOR

Okulumuz bünyesinde part-time çalışacak SINIF ÖĞRETMENLİĞİ mezunu Etüt Öğretmeni aranmaktadır.
Little Hands Kres-Anaokulu-Etüt Merkezi
Tel:05338600131-03922274631

ZEYTİNYAĞI

Yeni sıkım doğal zeytinyağı. Litresi 20 TL.
Tel: 0548 8605343

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ GİRNE GENÇLİK EVİ İÇİN "GENÇLİK DANIŞMANI" ARAMAKTADIR.



Aranan Özellikler :

- Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun, (Pedagoji eğitimi almak ve İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır)
- Sürüş ehliyetine sahip,
- KKTC vatandaşı olması,
- 25 yaşını doldurmuş olması,
- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması,

Görevler:

- 3 - 8 gencin bakımından sorumlu temel kişi olmak,
- Pedagojik faaliyetleri gerçekleştirmek,
- Gençlerin gelişimlerinde rehber rol üstlenmek,
- Gençlere hayat becerileri kazandırarak onları bağımsız yaşama hazırlamak,
- Vardiyalı ve gece çalışma saatlerinde çalışabilmek.

Sunduğumuz Fırsatlar :

- İş eğitimi
- Kişisel gelişim alanları

İş başvuru formlarına www.soscocukkoyu.org den veya SOS Çocukköyü'nden ulaşılabilir. Adaylar başvurularını en geç 21 Ocak 2018 tarihine kadar ik@soscocukkoyu.org adresine veya Lefkoşa SOS Çocukköyü'ne şahsen iletmelidir.

SOS Çocukköyü Derneği sosyal gelişmeyi gözetken bağımsız bir sivil toplum organizasyonu olup, Çocuk Koruma Politikalarına ve BM Çocuk Hakları sözleşmesine bağlı olarak biyolojik aile bakımını kaybeden çocuklara uzun süreli, aile tipi bakım ve aile güçlendirme projesiyle önleyici/güçlendirici hizmetler veren bir kurumdur.

İlanlarınız için 2286017'yi arayınız

Real Madrid çıldırdı

Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le anılan Tottenham Hotspur'un santrforu Harry Kane hakkında Ada basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. The Sunday Times'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Real yönetimi, Kuzey Londra ekibine Kane için rekor bir teklifle gelmeye hazırlanıyor. Haberde Real'in Kane'i kadrosuna katabilmek için Tottenham'a tam 227 milyon dolarlık bir teklif yapacağı belirtildi.



Kupada 80 gol atıldı

■ **Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur maçları tamamlandı. Dün oynanan tek maçta Maraş'ı konuk eden GAÜ Çetinkaya, maçı 7-3 kazanarak tur vizesini alan son takım oldu. Oynanan 16 karşılaşmada fileler toplam 80 kez havalandı...**

(Necati Özsoy)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupasında, tur sürprizini Hamitköy ve Dumlupınar yaparak 1.ligden tur atlayan 2 takım oldu. Diğer tur atlayan takımlar Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Ozanköy, K.Kaymaklı, T.Ocağı, Lefke, BÜY, Binatlı, DTB, M.A.Yeşilova, Yalova, Gençlerbirliği, Cihangir oldu. Son vizeyi alan takım ise dün oynanan GAÜ Çetinkaya-Maraş maçından sonra belli oldu. Rakibini 7-3 mağlup eden GAÜ Çetinkaya dını 2. Tura yazdıran takım oldu. Bol gollü geçen kupa karşılaşmalarında tek maç penaltılara gitti. Ozanköy, Girne Halk Evi'ni 5-4 mağlup etti. En farklı galibiyeti ise 7-0'la Değirmenlik'i mağlup eden Binatlı elde etti. Oynanan 16 karşılaşmada fileler toplam 80 kez havalandı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur Sonuçları:

MTG-Lapta: 4-0	
Yenicami - Doğanç 6-0	
Girne HE - Ozanköy 0-0 (pen. 4-5 Ozanköy)	
Göçmenköy - K. Kaymaklı 1-5	
Mormenekşe - Türk Ocağı 0-2	
Çanakkale - Baf ÜY 1-3	
Lefke - B. Bağcıl 5-2	
Akova Vuda - Yalova 1-3	
Görneç - Doğan TB 1-2	
Esentepe - Cihangir 0-2	
Gönyeli - Merit A. Yeşilova 1-3	
Kaya Mehmetçik - G. Birliği 0-2	
G. Gücü - Hamitköy 2-3	
Binatlı - Değirmenlik 7-0	
Y.Boğaziçi-Dumlupınar: 2-3	
GAÜ Çetinkaya-Maraş: 7-3	

Güreş'in başkanı yine Kavaz

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu dün Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu'nda yapıldı. Başkanlık seçiminde tek aday Hüseyin Kavaz üyelerin onayını alarak yeniden yola devam etti.

Bülent Efekan'ın divan başkanı, Mehmet Öznacar ve Abdullah Tülekoğlu divan sekreterliğini yaptığı olağan genel kurulda, faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle onaylandı.

Toplam altı kulübün; YDÜ, DAÜ, Lefkoşa Güreş Kulübü, Yükseliş Spor Kulübü, Gayretköy ve Büyükkonuk Belediyesi Spor Kulübü'nün katıldığı olağan genel kurulda başkanlık için tek aday Hüseyin Kavaz, onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.

KAVAZ: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, yaptığı açıklamada üye kulüplerin güveninden dolayı teşekkür ederken kulüplerin isteklerini dinleyerek, talepleri yerine getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını



söyledi.

Yeni yönetim kurulu şöyle: Hüseyin Kavaz (Başkan), Mehmet Öznacar, Ali Çocuk, Abdullah Tülekoğlu, Turgut Çevirgen, Cevdet Çelebi ve Kemal Kavaz.

Son Nefeste Kaybedilen Maç Üzdü (74-75)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ilk yarı son maçında evinde Engelsiz Gaziantep'e tek sayı farkla kaybeden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yarıyı buruk kapadı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda dün seyir zevki yüksek bir maç oynandı. Temsilcimiz son periyoda kadar geriden getirdiği maçı son dakikada lehine çevirmesine karşın son saniye basketiyle sahadan 74-75 yenik ayrıldı. İlk yarıyı 15 puanla 7. Sırada kapatan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 24 Şubat'da başlayacak ikinci yarının ilk maçında Lefkoşa'da Yalova OSK'nı konuk edecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
"AFRİKA" Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Genel Yayın Yönetmeni:
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
"AFRİKA" Yayıncılık
Limited Tesisleri

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988

Dış muhabirler:

Almanya: Yaşar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

E-Mail: avrupa@kktc.net
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net